



*Slaap zacht, vredig en stil*

## **WILMA THIJSSSEN-SCHEERS**

weduwe van  
**Fons Thijssen**

\* 24 september 1941      † 2 mei 2026

Mama groeide op in een groot gezin. Iedereen in het gezin had zo zijn eigen taken, zo was mama verantwoordelijk voor de verzorging van de kippen en de varkens op de boerderij.

Ze volgde een opleiding verpleegkunde in het Canisiusziekenhuis en daarna in het ziekenhuis in Den Bosch waar ze haar diploma kraamverpleegkundige haalde.

Ze leerde Fons kennen met wie ze ging trouwen. Ze trokken in bij de ouders en broer van Fons, op de boerderij. Ze kregen drie kinderen, Monique, Henri en Astrid. Mama was een zorgzame liefdevolle hardwerkende moeder. Het onverwachte overlijden van Fons en later het overlijden van Monique hebben haar diep geraakt, het koste haar moeite de draad weer op te pakken.

Mama was altijd bijzonder gastvrij, vroeger werden er thuis in de bar, mooie feestjes gegeven. Ze kon goed koken, alles uit de grote moestuin die voor het huis lag. Ze hield van de natuur, de dieren op de boerderij, van veldbloemen en vogels die altijd gevoerd werden.

De komst van haar kleinkinderen Anne, Max en Dennis deed haar goed. Mama was een lieve, en trotse oma die graag oppaste, altijd klaar stond, Ze was altijd oprecht geïnteresseerd in hun leven en stond altijd klaar met raad en daad.

Een aantal jaren zong ze bij het koor in Berg en Dal en genoot daar van de mensen om haar heen.

De laatste jaren genoot ze nog in haar "huisje" waarvoor ze de grote boerderij had ingeruild. Ze mocht niet meer autorijden, dus dat maakte dat ze afhankelijk werd van de mensen om haar heen. De lieve meisjes van de thuiszorg, Shannon die elke week een praatje met haar kwam maken, Elly, de huishoudelijke hulp en Jasper, de fysiotherapeut waar ze mee zong en danste.

We zullen haar missen, haar betrokkenheid, altijd even bezorgd, haar humor, gulheid en haar liefde.

We hadden ons geen betere moeder kunnen wensen.

Wij danken jullie allemaal voor de steun, de lieve woorden, en jullie aanwezigheid bij haar afscheid.

Monique †  
Henri  
Dennis  
Astrid en Wilbert  
Anne, Max