



Anny Jansen-Theunissen

In liefdevolle herinnering aan

ANNY JANSEN-THEUNISSEN

weduwe van
Ben Jansen

Geboren te Groesbeek op 7 februari 1949
en daar, thuis, overleden op 12 april 2026

Anny was haar leven lang thuis in Groesbeek. Inmiddels woonde ze al meer dan vijftig jaar op hetzelfde adres. Wat ze had, was voor Anny altijd voldoende en goed. Ze werd blij van kleine dingen. Ze had niets groots nodig, maar zelf was ze heel groots in haar zorgzaamheid.

Ze was een lieve moeder die er op toezag dat het haar kinderen altijd goed ging. Toen Ben ziek werd, heeft ze hem verzorgd tot voorbij haar eigen kracht. Het was voor Anny niet meer dan vanzelfsprekend.

En zo weinig als ze voor zichzelf vroeg, zo gul was ze voor haar kleinkinderen. Ze genoot van elk moment met hen samen.

Met haar zus, Agnes, ging ze graag op stap. Ze gingen wandelen, fietsen en winkelen. Het was altijd gezellig samen en ook Dennis en zijn gezin waren deel van het gezin van Anny.

Anny hield ontzettend van lezen, romans en biografieën. Nu haar eigen levensboek gesloten is, voegen wij er het laatste hoofdstuk aan toe:
Vol van lieve, mooie verhalen waarbij ze voor altijd deel blijft uitmaken van ons leven.

*Hartelijk dank voor uw bliken van medeleven
en voor uw aanwezigheid bij haar afscheid.*

Jurgen en Stefanie
Liz en Stan
Bo
Dewi
Debby en Steven
Nora en Fenne
Fiene

Agnes
Dennis en Marie-José
en kinderen