



In liefdevolle herinnering:

Nellie de Haan-Wennekers

* 14 november 1929

† 19 maart 2026

Altijd dacht je aan mij!
Vanaf nu, denk ik altijd aan jou.
-Truus

Lieve mam, je mocht 96 jaar oud worden.
67 jaar mocht ik een deel van jouw leven zijn.
-Geert

Lieve mam, jouw pannenkoeken waren
lekkerder dan die van pap.
-Rinie

Hallo mam, du bleibst immer in meinem
Herz.
-Sylvia

Lieve mam, jouw liefde blijft voor altijd in
mijn hart.
En niet te vergeten de zondagse soep.
-Gré

Bedankt, lieve oma.
Ga maar naar opa en geef hem een dikke
knuffel van mij.

-Stephanie

Dag lieve oma, ik vond het leuk om samen
met jou te 'rummikubben'.

-Livay

Helaas uit mijn oog, maar nooit uit mijn
hart.

-Dominique

Liebe Frau De Haan,
Im Himmel haben wir Engel,
Auf der Erde unsere Erinnerungen
-Oliver & Jacqueline

Goede mensen gelijken sterren
Zij schitteren lang na de uitdoving
-David, Jacky, Leon

Liebe Oma TicTac,
Du warst ein wunderbarer Mensch.
Du fehlst mir.

-Enrico