



Lieve Jop,

Je was ons eerste kleine wonder toen je op 15 mei 2019 werd geboren, het leek wel of je speciaal voor ons was uitverkoren. Je was een prachtig, compleet mannetje in ons, toen nog kinderloze leven. Je hebt ons door de jaren heen zo veel geluk, gezelligheid en vreugde gegeven. We genoten van je enthousiasme, je muzikaliteit, je nieuwsgierigheid. Van je zorg en je liefde voor ons, maar vooral voor Cas, van je vriendelijkheid en gevoeligheid. Op school was het wat wennen voordat jij je durfde te uitten. Eenmaal gewend, ging je als een trein en begon je ook vriendschappen te sluiten. Je leerde fietsen met papa, las met mama je lievelingsboeken, speelde met Cas paashaas in de tuin. We vierden heerlijke vakanties en beleefden uitjes zoals naar de diertuin. Je was tevreden in het leven, had het met je vriendjes Luca en Milan naar je zin.

Tot het in februari 2025 helemaal mis ging... Vele ziekenhuisopnames volgden, allen gericht op mooie tijden met elkaar. Dat is je gelukt, ook al was het soms heel zwaar. Je geest bleef sterk, je lijf ging achteruit, maar je zette door. Je wilde nog van alles zien en meemaken, je ging ervoor! Een week naar De Efteling, Opkikkerdag, de Liedjesmobiel, een rondvlucht, ik noem er maar een paar. Je leefde een heel leven in 1 jaar... Pas geleden deed je nog mee aan de sponsorloop met je t-shirt Jop = Top. Je haalde ondanks dat je al zo ziek was héél véél geld op. We hebben je met liefde verzorgd, bijgestaan en begeleid. We waren samen met jou in rouw. We moesten samen aanvaarden, los laten, voor uiteindelijk verlossing voor jou... Jop, je bent en blijft ons lieve kind. Je zit in ons hoofd, in ons hart dat is wat ons voor altijd verbindt!

Liefs mama, papa, Cas



Positief
Goed
Doei
Lief
Slim
Sociaal
Mooi
Muzikaal
Lego
Goud

