



Martien Gommers

'Tiny'

11 april 1945 – 20 maart 2026

* * *

Tiny, jij werd geboren op 11 april 1945 als oudste van acht kinderen van Jan Gommers en Dien Bekkers, in een boerderij aan de Rijksweg in Malden. Je heette voluit Martinus Petrus – vernoemd naar je opa van vaderszijde én van moederszijde. Maar voor je familie was je gewoon Tiny, en dat ben je altijd gebleven.

Na je opleiding werkte je jarenlang bij Wasserij Polkamp, dicht bij huis. Later, op aanraden van Moeke, begon je bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, waar je tot je pensioen met grote toewijding in de keuken werkte.

Trouw en doorzettingsvermogen: dat waren jouw woorden niet, maar wel jouw leven. Je was een mensenmens – samen kaarten, samen eten, samen vieren. Je 80ste verjaardag straalde je helemaal uit. En je vrijwilligerswerk op de begraafplaats deed je met dezelfde trouw: wat je had beloofd, maakte je af.

Je stond midden in de natuur. Je moestuin, de bloemen en de planten in de tuin – alles werd met zorg verzorgd zodat het weer tot bloei kon komen. Maar het waren vooral de dieren die bij je hoorden: pony's, poezen, konijnen en schapen. Dieren vertrouwden jou, en jij hen – dat zag je aan hoe je met ze omging.

Op 19 november 1972 trouwde je met Gerry, die jij altijd 'mijn Hanneke' noemde. Samen bouwden jullie een leven op – uiteindelijk in de oude boerderij aan de Bredeweg, omgebouwd tot jullie thuis. Haar verlies in 2015 bleef een leegte die nooit helemaal vulde.

Het geloof was jouw houvast. Je was er onvoorwaardelijk van overtuigd dat het hiernamaals goed zal zijn – dat je daar Gerry, Va en Moeke weer zult zien. „Zoek de code daartoe in het geloof,“ gaf je ons mee in een van je laatste gesprekken.

“Dan zijn we samen weer thuis.”

* * *

*Wij zijn dankbaar voor alles wat
jij voor ons betekend hebt.*

Familie Gommers
Familie Könisser