



We gaan je heel erg missen, maar weten dat dit beter is

## **HENNIE WIJERS-RIKKEN**

weduwe van: **Sjef Wijers**

Vlijmen 16-6-1945

Nijmegen 4-3-2026

Hennie is in Vlijmen geboren als oudste dochter in het gezin van Truus Leenders en Piet Rikken. Het gezin was geëvacueerd vanwege de oorlog. Na de oorlog gingen ze terug naar Groesbeek en woonden op het Nijerf. Er werd veel buiten gespeeld met de buurtkinderen van de Koningin Wilhelminaweg en het Nijerf. Het waren grote gezinnen waarvan de kinderen met elkaar opgroeiden. Als oudste kind moest mam het goede voorbeeld geven en hielp ze vaak in het kippenbedrijf van opa en later met melk scheppen. Aanpakken en doen wat er gedaan moest worden.

Na school moest mam gaan werken bij de nonnen, als huishoudelijke hulp en later in de keuken van De Meent. Ook kookte ze met oma op bruiloften. Mam kende Sjef uit de buurt. In 1969 trouwden ze en gingen ze wonen op de Mariëndaalseweg. Ze kregen 2 kinderen, Rieneke en Bas. Omdat pap vaak in het buitenland was, hield mam het gezin draaiende. Ze was zelfstandig, handig en praktisch. Er mocht veel thuis en we hadden altijd huisdieren. Mam heeft veel geholpen op de basisschool: ouderraad, hulp bij handvaardigheidsles, de schoolkrant maken en kamp.

Toen wij op de middelbare school zaten, kreeg mam meer fysieke klachten waardoor ze steeds wat in moest leveren. Ze was een doorzetter en heeft ons toch bij elke verhuizing geholpen om onze studentenkamers en huizen te schilderen en in te richten.

Mam ging op tekenles en heeft daar jaren veel plezier aan beleefd. De muur van de trap naar boven hing vol met haar schilderijtjes en tekeningen.

Mam zorgde graag voor anderen, had de neiging zichzelf weg te cijferen en vroeg niet graag hulp. Toen Pap met vervroegd pensioen ging, nam hij langzaam steeds meer taken in huis over die zwaar werden voor mam.

Toen de kleinkinderen kwamen en weekend-pleegkinderen van Rieneke, was het ouderlijk huis een fijne plek. Mam zorgde voor drinken en koekjes en pap ging met de kinderen naar buiten, naar de speeltuin en het park. In de tuin werken was een grote hobby, maar de laatste jaren werd die grote tuin een last. Daarom verhuisden pap en mam 4 jaar geleden naar het huisje op de Generaal Gavinstraat. Helaas had pap toen al kanker en werd de zorg omgedraaid. Mam heeft ondanks haar beperkingen een jaar voor pap gezorgd. Toen pap overleed, wilde mam zelfstandig blijven wonen in het huis waar ze het naar haar zin had. Dat lukte, met hulp van ons en tante Miep en Ome Jan.

Het laatste half jaar had mam veel fysieke tegenslag met opnames in revalidatiecentrum en ziekenhuis. Met kerst hebben we nog samen sushi gegeten bij mam thuis. Ze heeft een paar dagen thuis kunnen wonen, maar werd toen ziek en werd weer opgenomen. Ze herstelde, maar 3 weken later werd ze opnieuw heel erg ziek. Nadat we 2 dagen bij haar gewaakt hebben, is mam in het bijzijn van Bas overleden.

Wij bedanken iedereen voor de steun en hulp.

Rieneke  
Bas en Albertina  
Jari, Romy