



*Voor ons was je een kei
enig in je soort.
We zetten ons leven
in jouw gedachten voort.*

Dierbare herinnering aan
mijn lieve, zorgzame vrouw,
ons mam, schoonmoeder en oma

Thea Arts-Wientjens

echtgenote van
Jacques Arts

weduwe van
Huib de Haan

Geboren te Overasselt op 24 april 1946
Overleden te Nijmegen op 20 januari 2026

Thea stond open en modern in het leven. In het dorp waar ze opgroeide, was ze een van de eersten met een rijbewijs. Reeds op jonge leeftijd leerde ze wat het betekent om mee verantwoordelijkheid te dragen, ze was immers de oudste van vijf kinderen.

Zorgen voor anderen werd voor haar vanzelfsprekend. Iedereen was bij haar in goede en veilige handen.

Thea werd, na een gelukkig huwelijk van 22 jaar met Huib, al jong weduwe, dat was een zware tijd. Toch vond ze voorzichtig de weg weer terug.

Na het overlijden van haar zus, Nelly, vond ze nieuw geluk met diens man Jacques. Ze trouwden in 2000. Tegengesteld als ze waren, vulden ze elkaar perfect aan.

Thea was een lieve moeder die haar kinderen de vrijheid gaf om zichzelf te zijn. Ze was een betrokken schoonmoeder en een superoma. Alle kleinkinderen waren gek op haar.

Thea wist wat ze wilde en hoe ze het wilde in het leven. Duidelijk in denken en doen, wist je altijd waar je aan toe was. Ze zag wat er in mensen leefde, haar invoelvermogen was sterk ontwikkeld.

Thea stond nog zo zelfstandig in het leven toen opeens alle kansen keerden. We moesten haar los laten, maar wie ze was, al haar liefde, houden we voor altijd vast.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij haar afscheid en voor al uw bliken van medeleven.

Jacques

Emiel & Heidy
Anouk & Thor
Lars & Elke

Monique & Michiel
Marit & Sam
Mirthe & Pepijn
Mart