



Ter nagedachtenis aan

## COR LUCASSEN

Cornelis Theodorus Marie

Geboren 27 oktober 1939 te Malden

Overleden 6 oktober 2025 te Malden

echtgenoot van  
Mientje Lucassen - Roording

Cor is geboren op de boerderij 'De Gulden Camer' als 4<sup>e</sup> kind van het gezin Lucassen. Welke in totaal uit vader, moeder en 10 kinderen bestond.

Het was een dreigende tijd. Toen Cor ruim een half jaar oud was brak de oorlog uit. In die periode moest het gezin met 4 kinderen evacueren naar Brakkenstein. Cor lag nog in de kinderwagen met de fles Citroen aan de voeten. De evacuatie duurde gelukkig maar een paar weken, daarna kon het gezin weer terug naar de boerderij.

Cor heeft een gelukkige jeugd gehad. Hij was al vroeg actief binnen het boerenbedrijf, dit is uiteindelijk zijn beroep geworden.

Hij ging in Malden naar de lagere school, daarna volgde hij het agrarisch onderwijs, later gevolgd door de nodige cursussen.

Na enige jaren zelfstandig de boerderij te hebben gerund, heeft Cor in 1973 de boerderij gekocht. Dit was een jaar nadat zijn vader is overleden.

Eind jaren 60 leerde Cor Mientje kennen op een dansavond, zoals dat vroeger vaker gebruikelijk was. Na een paar jaar verkering besloten Cor en Mientje op 21 augustus 1971 in het huwelijksbootje te stappen. Helaas zijn zij kinderloos gebleven, wat zij erg verdrietig

vonden. Op 21 augustus 2021 hebben zij het gouden huwelijk mogen beleven, tot hun spijt kon dat door Corona niet met een groot feest gevierd worden.

Cor is 20 jaar namens het CDA gemeenteraadslid geweest. Voor vragen over grondzaken en ruilverkaveling was Cor de aangewezen persoon. Nadat hij stopte als gemeenteraadslid kreeg hij van de Koningin een lintje voor bewezen diensten.

Cor was een vasthoudende man, als hij vond dat hij in zijn recht stond, dan vocht hij daarvoor.

De gastvrijheid was altijd groot bij Cor en Mientje. Iedereen was welkom en de achterdeur stond altijd open. Elk neefje of nichtje is wel eens langsgeweest als er weer schaapjes waren geboren. Dat blijven mooie herinneringen.

Na jarenlang schapen, koeien, varkens en kippen te hebben gehad liep dit langzaam terug, mede door de gezondheid van Cor. De gezondheid van Mientje ging ook langzaam achteruit. Uiteindelijk werd ze opgenomen in Maldenburch. Cor bezocht haar sindsdien trouw elke dag.

Het hart van Cor heeft het plotseling begeven. Hij is in het harnas gestorven op zijn eigen grond. Precies op de plek waar vroeger de oude boerderij stond.

Na deze viering zullen we hem te rusten leggen op het oude kerkhof naast de kerk.

Lieve Cor, bedankt voor je goedheid en je gastvrijheid, we zullen nog vaak aan je denken en over je praten. We gaan je missen. RUST ZACHT.

Bedankt voor uw belangstelling

Mientje  
Familie Lucassen  
Familie Roording