

Dierbare herinnering aan

THEO TEUWSEN

weduwnaar van

Annie Teuwsen-Janssen Groesbeek

Geboren te Groesbeek op 6 december 1936
en daar overleden op 17 mei 2025



Theo woonde bijna zijn hele leven in het huis waar hij ook geboren werd. De Mozartstraat was voor hem zijn wereld, waar hij iedereen kende en waar hij zich thuis voelde.

Theo hield er van om in zijn vertrouwde omgeving te zijn. Daar was hij altijd bezig in zijn tuin. Die was hem heel dierbaar. Het was de plek waar hij het liefste was.

Theo was een bijzonder handige man. Met zijn handen kon hij alles maken. En waar nodig stond hij graag voor anderen klaar. Mensen konden altijd op Theo rekenen. Door dingen te doen, gaf hij uiting aan zijn betrokkenheid. Hij was geen man van woorden en uiten van gevoel.

In het gezin was Annie de centrale spil die alles regelde. Hij was de stille aanwezige en alles wat Annie deed was goed. Annie overleed in 1997. Voor Theo stond vanaf dan zijn wereld stil. Hij is haar altijd blijven missen, tot op de laatste dag.

Naarmate de tijd vorderde, begon hij zichzelf te verliezen. Theo vergat steeds meer en uiteindelijk kon hij niet langer alleen wonen. Hij verhuisde naar De Kloostertuin. Het werd nooit echt zijn thuis, maar hij werd er geweldig verzorgd en hij genoot van de muziekmiddagen. Theo speelde accordeon. Ook dat had hij zichzelf aangeleerd.

Zacht is Theo vertrokken. De melodie van oneindige herinnering is ingezet...

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij zijn afscheid en voor al uw blijken van medeleven.

Een bijzonder woord van dank aan alle medewerkers van De Kloostertuin voor alle goede zorgen.

Anja en Tonnie
Sven
Yildiz en Björn
Jeroen
Roos