



Ter herinnering aan

TRUUS DE HAAN-REUSER

weduwe van Gerrit de Haan

Ons mam

Ons mam is geboren in Nijmegen in de Willemsweg op 14-01-1939.

Hier heeft ze een korte tijd gewoond, tot haar vader en moeder naar De Biesbos verhuisden, waar opa de eendenkooi op de Hofmansplaat overnam van zijn broer. Dit waren mooie jaren in de Biesbos en ze was erg gelukkig in de vrije natuur. De school vond ze minder. Het was bij de nonnen, die erg streng waren. Ze maakten in 1953 de Watersnoodramp mee, ons mam kennende was dat een spannende tijd. Ze hield wel van avontuur. Gelukkig hebben ze het allemaal overleefd. Hierna zijn ze weer terugverhuisd naar Nijmegen.

In haar jonge jaren leerde ze ons pap kennen, waarna ze in 1957 trouwden.

In de Bruuksestraat, in de noodwoning die gekocht werd van ome Thé, vonden ze hun eerste thuis. En al snel werd de eerste zoon Tonnie geboren in 1960. In de Bruuk kende ze leuke jaren. In 1966 werd er verhuisd naar de Kruksebaan en drie jaar later werd de tweede zoon geboren, Gerry, in 1969. Het waren bange dagen of hij er wel doorheen kwam. De tijd op de Kruksebaan was een tijd van kermis en carnaval vieren, beiden hielden van dansen en een biertje. Dat hebben ze jaren gedaan.

Vanaf de Kruksebaan verhuizen naar de Ashorst, naar ons pap zijn ouderlijk huis waar we ook weer in de natuur woonden, op een steenworp van de Botterpot, waar ons pap vroeger putters en goudvinken ving.

Ons mam leerde de kneepjes van het boer zijn, veelal werd ze bijgepraat door ome Wim van de Klös. Ze hadden varkens, kippen en ons pap zijn dierentuin.

Dit was ook weer een gelukkige tijd.

Toen werd er weer verhuisd, naar de Berkstraat in de Breedeweg, waar we niet lang gewoond hebben. Het volgende project was het bouwen van een eigen huis op het Wisselpad, ook hier ging het keuterboeren weer verder, varkens in de broeikas.

Er werd weer verhuisd, naar het Kruispad en uiteindelijk kwamen ze terecht op de van Nispenstraat. Het 25-jarig huwelijksfeest werd uitgebreid gevierd met de familie en de gezellige buurt. Ons pap en mam hielden wel van een feestje, natuurlijk met een biertje en zoals ons mam altijd zei een "pimmeretje."

Het 40-jarig huwelijk werd hier ook gevierd en ook dat was een heugelijke dag.

In de latere jaren is ons pap overleden op 17 maart 2017 en bleef ze achter samen met Gerry die haar verzorgde op haar oude dag, totdat de dementie toesloeg. De laatste jaren van haar leven heeft ze doorgebracht in verzorgingshuis Nijeveld, op de afdeling Hortensia. Daar genoot ze nog steeds van haar biertje en haar pimmeretje. Wij zijn dankbaar hoe de medewerkers van Hortensia met ons mam omgingen: bedankt daarvoor.

Maar na een noodlottige val ging het snel achteruit met haar en op 30 maart 2025 is ze overleden. Het laat een diepe leegte bij ons achter.

Ons mam was er altijd voor ons en ze hield ons altijd de hand boven ons hoofd.

Ons mam

We zullen je erg missen en voor altijd van je houden.

Tonnie en Petra
Gerry
kleinkinderen

Hartelijk dank voor uw belangstelling en steun na het overlijden van ons mam.

Dit doet ons goed.