



“Een glimlach van liefde”

GER SANDERS

echtgenoot van
Gera Sanders-de Bruin

in liefde verbonden met
Anne-Marie Sanders-Kuster †1994

* Groesbeek, 25 oktober 1954

† Nijmegen, 27 februari 2025

Ger was een krachtig, liefdevol mens. Hij was de vijfde van negen kinderen en verloor al jong zijn moeder. Het gezin verhuisde en de kinderen vlogen allemaal al snel uit. Ger ging naar de LTS in Groesbeek, leerde voor lasser, het vak dat hij maar kort uitoefende. Na verschillende banen kwam hij terecht in de ouderenzorg en dat was een gouden greep. Ger hield van zijn oudjes, was trouw, loyaal en had alles voor ze over. Als vrijwilliger maakte hij zich ook nog eens verdienstelijk voor de Zonnebloem, waar ze hem graag zagen.

In zijn jonge jaren ging hij met z'n vrienden op de brommer op stap. Na zijn verhuizing naar de Heilig Landstichting maakte hij kennis met Anne-Marie. In 1981 traden ze in de Cenakelkerk in het huwelijk en kregen tot hun grote vreugde twee dochters: Laura en Patricia. Het jonge stel had het goed samen, ze gingen op vakantie met Janet en Rob en genoten van alles wat het ouderschap met zich meebracht. In 1994 sloeg het noodlot toe, toen Anne-Marie ongeneeslijk ziek werd en

Ger achterliet met zijn twee kleine meisjes. Het zorgen, regelen, opvangen en werken viel Ger zwaar, maar hij deed het wel, hij was er altijd.

Dat er in 1997 nieuw geluk op zijn pad kwam, had hij niet verwacht. Via een praatgroep voor alleenstaande ouders ontmoette hij Gera, een weduwe met één zoon, Rick. Gera had hetzelfde verdriet en dat was bijzonder. Langzaam ontstond er iets moois en na een tijdje werden de gezinnen samengevoegd. Het verdriet verbond ook de kinderen, de liefde deed de rest. Er ontstond een prachtgezin waar iedereen van mee kon genieten, want de deur van huize Sanders stond altijd gastvrij open.

Als echte Bourgondiër vond Ger het heerlijk om te koken, voor zijn oudjes, maar ook thuis zette hij z'n beste beentje voor. Bij de geur van zijn nasi liep het water je in de mond. Hij ging vissen met Rick, speelde badminton, hield van wandelen en liep een aantal keren de Vierdaagse. Hij ging op vakantie met Marion en Leo en met de vriendenclub bezocht hij graag de schouwburg of had gezellige avonden. Bij Ger draaide alles om samenzijn en gezelligheid. Hij hield van mensen, maar ook van zijn trouwe viervoeter Noa. Zijn kleinkinderen waren speciaal, zij waren het die tot op het laatst een glimlach op zijn gezicht wisten te toveren. Het is ongelooflijk dat wij hem nu al moeten laten gaan!

Wij danken jullie allemaal voor de liefde, de vriendschap en aandacht.

Gera
Kinderen en kleinkinderen