



“Zoveel liefde,  
en toen ging jij ineens”

## Johan Derks

echtgenoot van  
**Bep Derks – de Haar**

\* 14 augustus 1939      Mook      † 27 maart 2025

Wij bedanken jullie hartelijk voor de steun,  
vriendschap en al het andere medeleven.

Bep en 🐾 Rakker  
Sylvia en Michel  
Gijs en Maud  
Jannes  
Petra en Frank  
Max  
Tom  
Tess

**E**igenwijsheid is ook een gave, levensmotto van Johan,  
overgenomen van vriend Wim

**I**jverig: wat Johan deed, deed hij met de volle 100%

**G**emeenschap: sociaal betrokken, verenigingsman,  
biljartvereniging, kerkhofploeg

**E**endracht: ruim 70 jaar lid van zijn voetbalclub  
Eendracht

**N**eus: kleinkinderen verdrietig? Johan liet ze weer  
lachen door met zijn tong tegen zijn neus te tikken

**W**ater: Marinier in hart en nieren, vissen met de  
kleinkinderen, Mookerplas, zwemmen bij Gochness

**I**k blijf niet zo lang, hè. Johans eerste woorden bij  
binnenkomst op een feestje

**J**ohan: zorgzaam, hardwerkend, gastvrij,  
barbecuespecialist, cognacje, sigaar

**S**amen: lieve man en (schoon-)vader, trotse opa,  
baasje van Rakker