



Liefdevolle herinnering aan

Wienne Weijers

echtgenoot van
Els Weijers-Gijsberts

Geboren op 23 augustus 1966
Overleden op 3 februari 2025

Wienne was zijn hele leven thuis in de Breedeweg, de Bruuk. Hij groeide op, als jongste, in een gezin van tien kinderen. Het was altijd een gezellige drukte.

Wienne volgde een opleiding tot timmerman. Hij ging eerst aan de slag in de eierfabriek. Later maakte Wiennie de overstap naar de bouw, waar hij, samen met zijn fijne collega Marcel, nog altijd actief was.

In 1991 trouwde Wiennie met Els. Ze kenden elkaar reeds als kind. Later verloren ze elkaar uit het oog, maar met carnaval sprong de vonk over. In 1995 werd Jimmy geboren en met de geboorte van Erik, in 1999, was het gezin compleet. Wiennie was een lieve, speelse vader die het fijn vond om met zijn jongens tijd door te brengen.

Wienne's grote passie was voetbal. Hij was een echte Boys man en hij droeg Ajax een meer dan warm hart toe. Hij was sportief ingesteld en wat hij ook deed, hij won vrijwel altijd.

Samen met Els maakte Wiennie mooie reizen naar landen waar de zon altijd scheen. En als het thuis lekker weer was, kon er gefietst of gewandeld worden en er werd uiteraard iets lekkers gegeten of gedronken onderweg. Wiennie genoot van alles wat hij samen met zijn gezin kon ondernemen en daar hoorden de honden natuurlijk ook bij.

Wienne was altijd vrolijk en positief ingesteld. Elke dag was mooi, thuis en op het werk. Het leven lachte hem toe. En opeens keerden alle kansen. Een dierbaar leven, het leven van Wiennie, afgebroken als een droom in de ochtend. Wij dromen nu de liefdevolle en onvergetelijke herinneringen...

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij zijn afscheid en voor al uw blijken van medeleven.

Els
Jimmy en Marlot
Erik en Sam
🐾 Noa 🐾 Charlie