



In dankbaarheid gedenken wij

## PATER FRANZ JOSEPH VOSS SCJ

Op 3 september 1935 werd Frans geboren te Amsterdam als derde kind in een liefdevol gezin van 5 kinderen. Al op jonge leeftijd leefde bij hem het verlangen om priester te kunnen worden. Maar zijn gezondheid was niet zo goed vanwege zijn longen. Na de lagere school ging Frans naar het Nicolaas Lyceum in Amsterdam. Hier maakte hij kennis met de verschillende klooster ordes. Zo ook met de Priesters van het H. Hart van Jezus, maar vroeg zich af naar het bisdom te gaan of een religieuze congregatie kiezen. Deze keuze was niet zo moeilijk voor hem en bijna vanzelfsprekend, want de leraren die in het lyceum les gaven, waren de Priesters van het Heilig Hart. De paters waren niet alleen priester en leraar, maar vormden ook een goed team van opvoeders voor de jeugd in het SFL-werk (buurthuizen) voor de minder rijke bewoners van de stad. Dit trok hem geweldig aan.

Dat deed hem kiezen voor de priesters van het H. Hart en na het eindexamen in het Nicolaas Lyceum ging hij naar Asten om daar het noviciaat te beginnen. Hier legde hij op 7 oktober 1955 zijn eerste geloften af, en ging hij naar het grootseminarie te Liesbosch om daar filosofie te gaan studeren. Na een stagejaar te Helmond, begon hij op 9 september 1958 zijn theologiestudie te Nijmegen, waar hij op 18 december 1960 door Mgr. W. Bekkers tot priester werd gewijd. Na zijn priesterwijding volgde nog een pastoraal jaar te Amsterdam. Zijn eerste benoeming werd het Juvenaat te Bergen op Zoom waar hij de taak kreeg om Duits te doceren. Enkele jaren later in september 1964 werd hij benoemd voor Finland wat zijn tweede vaderland is geworden. Daar heeft Frans 50 jaar gewoond en gewerkt. Hij is pastor geweest in de parochies van Helsinki, Turku en jyväkylä. Vanaf 1985 tot 1994 werd hij regionaal overste en heeft vanuit die functie verschillende internationale bijeenkomsten van de congregatie mogen meemaken.

Omdat zijn krachten afnamen kwam hij in 2015 voorgoed naar Nederland terug. Dat was voor Frans een hele overgang vanwege het verschil in religieus klimaat tussen beide landen. Hij ging in ons klooster te Asten wonen waarover hij schrijft: 'Als geboren en getogen stadsmens van Amsterdam is wonen onder de grote rivieren in Brabant met zijn bossen en vele dorpjes en stadjes een heerlijke verademing'. Na enkele jaren verhuisde hij naar Nijmegen waar hij zich thuis ging voelen. Hier was hij nog dienstbaar en verleende Frans nog verschillende assistenties in de parochies van Lindeholt en Betlehem. Totdat hij wat meer problemen kreeg met zijn gezondheid en het lopen ook moeilijker ging. Na de verhuizing van het Jozefklooster naar het Catharinahof ging hij steeds verder achteruit. Na een aanrijding met een scootmobiel brak hij nog zijn heup. Wat hem veel energie en tijd heeft gekost om er weer bovenop te komen. Maar het leven werd langzaam minder en ging hij naar de dagopvang in Huize Rosa waar hij zich thuis voelde en rust had. Enkele weken geleden ging het lopen moeilijker en hield veel vocht vast. Dinsdag ging het niet meer en werd besloten om toch nog naar het ziekenhuis te gaan waar hij woensdagavond 26 februari 2025 rustig en vredig is ingeslapen

Frans, wij danken jou voor je toewijding, je inzet in het vele werk wat je hier in Nederland en in Finland voor anderen hebt gedaan. Wij geven je nu uit handen in het gelovig vertrouwen dat je nu thuis bent bij Hem, in wie jij heel je hoop gesteld hebt.

Op maandag 4 maart 2025 hebben wij afscheid genomen van Pater Frans Voss in een plechtige eucharistieviering in de Dominicuskapel van Huize Rosa en hem op de begraafplaats Jonkerbos begraven.

Zijn zussen en zwagers, neven en nichten, familieleden, vrienden, medebroeders, medebewoners en verzorgenden danken u hartelijk voor uw medeleven en belangstelling.