



Voor ons een gemis, maar nu weer samen

In liefdevolle herinnering

ANDRÉ ARTS

* 31 mei 1936, Ubbergen

† 30 januari 2025, Malden

In het ouderlijk huis in Ubbergen groeide jij op, vond je liefde bij Gerda en samen kregen jullie drie kinderen: Eric, Silvia en Stefan. Een groot deel van je leven was je een toegewijde amanuensis op de havo Notre Dame des Anges, waar je met passie jouw kennis deelde.

Bijna veertig jaar geleden vond je een nieuw thuis in Brakkenstein, waar je jouw liefde voor tuinieren – en in het bijzonder voor fuchsia's – volop tot bloei kon laten komen. Meer dan honderd verschillende fuchsia's sierden je tuin, een kleurrijke weerspiegeling van je geduld en toewijding.

Als timmerman in hart en nieren maakte je eerst bedjes voor ons en later voor de

kleinkinderen. Bijna alle meubels in huis waren eigenlijk door jou zelf gemaakt, met zorg, precisie en liefde, zoals je ook in het leven stond.

Met mama's wens in gedachten, verhuisden jullie twee jaar geleden naar het appartement in Malden. Je deed dit voor haar, hoewel jouw hart nog bij jullie huis en tuin in Brakkenstein lag. Het lot bepaalde dat jullie slechts drie maanden samen in Malden konden wonen. Jij bleef nog een tijdje, totdat de dag kwam waarop jouw laatste wens in vervulling ging: weer samen zijn met mama.

Zonder ons tot last te willen zijn, ben je stil en waardig van ons heengegaan. Dat was precies zoals jij was. Maar papa, weet dat we je zullen missen. Jouw warmte, jouw liefde en jouw onmiskenbare aanwezigheid blijven voor altijd in ons hart.

Geef mama een dikke knuffel van ons.

Liefs,
Eric, Silvia en Stefan