



Dierbare herinnering aan
ons mam Coosje, onze schoonmoeder en trotse oma

COOS VISSERS-JACOBS

in liefde verbonden met
Hentje Vissers †

Geboren te Groesbeek op 4 april 1939
en daar overleden op 13 februari 2025

Coosje was haar leven lang thuis in Groesbeek waar ze opgroeide, op de Stekkenberg, in een gezin van negen kinderen. Ondanks dat het altijd gezellig was, moest er ook hard gewerkt worden. Thuis helpen was soms zelfs belangrijker dan naar school gaan.

Coosje werd al op jonge leeftijd moeder. Ze zag erop toe dat het haar jongens aan niets ontbrak. Streng was ze niet. Toen de kinderen eenmaal groter waren, ging ze ook weer buitenshuis aan het werk. Samen met Hentje en de kinderen genoot ze ook van mooie vakanties.

Op haar eigen wijze gaf Coosje vorm aan het oma zijn. Ze vond het ook fijn als ze haar hele gezin bij zich had. Coosje hield niet van alleen zijn. Het overlijden van Hentje bracht daardoor ook extra gemis met zich mee. Vrij kort na het overlijden kwam ze in De Kloostertuin terecht, daar genoot ze van het gezelschap en de bezigheden.

Coosje had altijd een duidelijke uitgesproken mening, waar ze niet van afweek. Ze had een ijzersterke wil en ze kon streng zijn voor zichzelf. Zelfs toen ze ziek werd, gaf Coosje niet zomaar toe.

In De Kloostertuin werd Coosje meer dan perfect verzorgd. Ze was daar heel dankbaar voor en ook wij zijn dat, want we wisten dat ze in goede handen was.

Toen haar kracht steeds verder afnam, was het klaar voor haar. Het verlangen naar rust werd steeds groter. Coosje heeft bewust afscheid genomen van iedereen. Daarna is ze vertrokken op die reis waarvan niemand terugkeert. Coosje heeft blijvende, liefdevolle sporen nagelaten in ons leven. Daarom zal ze ook altijd deel blijven van wie wij zijn.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij haar afscheid en voor al uw blijken van medeleven.

John en Helma
Daniël en Nini

Rob en Esther
Jim
Coco

Ton en Carla
Bo
Lloyd