



*“En ineens
is het dan voorbij”*

CHRIS ROUW

weduwnaar van
Doortje Rouw-Geurts

* 8 januari 1948 Groesbeek † 26 januari 2025

In mijn herinnering zal papa altijd blijven leven als een lieve vader.
Hij was er altijd met al zijn warmte en zorgzaamheid.

Chris werd geboren op de Lindelaan in Groesbeek waar hij opgroeide met twee broers en twee zussen. Hij hield van buitenspelen en vertelde vaak over het plukken van bosbessen voor geld. Hij ging naar de Ambachtsschool en leerde voor timmerman. Dat hij een echte vakman was, een harde werker, leergierig en een doorzetter bleek wel uit het feit dat hij opklom tot uitvoerder. Tot aan zijn pensioen heeft hij altijd hard gewerkt.

Tijdens het dansen in Zaal Jacobs werd hij verliefd op Doortje met wie hij op 29 september 1972 in het huwelijk trad. Het vijftigjarig jubileum werd gelukkig nog samen gevierd, in 2024 moest hij haar helaas laten gaan.

Chris was vanaf zijn jonge jaren wielrenner in hart en nieren. Vanaf zijn veertiende nam hij deel aan allerlei wedstrijden in Nederland. Later ging hij ook naar het

buitenland, samen met Ingrid de dochter op wie hij de liefde voor de wielersport overbracht.

Chris was altijd graag gezien, of hij nou in Duitsland, Tsjechië of Ierland kwam, overal stond hij bekend als betrokken, integer en bijzonder betrouwbaar. Zijn kalmte en kunde droeg daar natuurlijk veel aan bij.

Dat hij de liefste vader was, hij zei het niet gauw maar was supertrots als Ingrid op de fiets succes had. Er zijn zoveel kostbare herinneringen aan die periode, zoveel foto's waarop je ziet dat hij intens geniet.

Intens genieten kon Chris ook van lekker eten en snoepen. Nadat hij getroffen werd door Alzheimer verhuisde hij naar de Meent waar hij liefdevol opgevangen en verzorgd werd. Dat maakte veel goed voor Doortje en Ingrid. Na het overlijden van Doortje bleef Ingrid alleen achter in het huis dat Chris lang geleden had gebouwd. Dat ze nog maar één jaar mocht genieten van haar lieve vader valt haar enorm zwaar.

Als je je vader verliest aan de dood!
lieve pap, jij hebt me sterk gemaakt,
dank voor al je liefde.

Dank je wel iedereen van De Meent voor alles wat jullie voor papa hebben gedaan.
Dank je wel iedereen voor de hulp, lieve woorden en aandacht.

Ingrid
👉 Vlekkie