



In herinnering aan

ANNIE DE HAAN-WEIJERS

echtgenote van
Rudie de Haan

Op 16 maart 1953 werd geboren, Johanna Elisabeth Maria Weijers, dochter van Nico en Door. Wij kennen haar als Annie, zus van Bets en Thea. Annie was de oudste van de zussen. Op de Stekkenberg groeide zij op. In de eerste jaren in de noodwoning, later is het gezin gaan wonen aan de Papaverstraat.

Annie hield van het leven. Zij heeft gewerkt bij de kleding- en schoenfabriek. Later toen zij getrouwd was, poetste zij bij verschillende families.

Bij café de Amstelbron ontmoette zij de liefde van haar leven: Rudie de Haan. Rudie heeft erg zijn best moeten doen om verkering met Annie te krijgen. Op 12 december 1975 zijn ze in het huwelijk getreden. Annie noemde Rudie altijd "Hoan", haar koosnaam, en Rudie zijn koosnaam voor Annie was "Ankoe". Cilla en Peter waren voor Annie haar eigen kinderen en voor Nicky, Sita en Gabby een lieve oma. Annie voelde zich al echt een overgrootmoeder voor de nog ongeboorte baby. Jammer dat ze dit niet meer mag meemaken.

Annie zorgde voor haar ouders en zus Thea, die haar zorg goed konden gebruiken. Naast zorgen voor iedereen genoot ze erg van het gaan naar (kerst)markten en braderieën.

Vakantie was voor Annie echt genieten, vooral naar Spanje, het vaste land (Malgrat) evenals ook de (Canarische) eilanden en Lourdes. Maar ook verre reizen naar Sri Lanka en naar haar kleindochter op de Filipijnen, zij genoot de laatste jaren van de huisjes van centerparcs, want dan mocht Puck ook mee. Puck kwam bij Annie ook niks te kort.

Annie hield van eten en drinken en vooral als ze ook een pannetje weg kon geven aan familie of mensen uit de buurt. Als het goed weer was zat zij graag in de tuin waarbij de hele buurt kon aanschuiven. Restaurants sloeg ze ook niet over voor een lunch of diner. Annie was erg creatief. Ze was leidster van de hobbyclub waar ze iedere dinsdagmiddag heen ging met haar zussen.

Ondanks dat Annie al jaren ziek was heeft zij altijd met Rudie samen genoten van het leven. Op 17 december 2024 is Annie vredig, hand in hand ingeslapen met Rudie aan haar zijde.

Annie, bedankt voor alles.