

Jan Wellens



Een herinnering aan

Jan Wellens

* Groesbeek
8 juli 1942

† Groesbeek
29 december 2024

Als wij aan jou denken zijn dit
de woorden die in ons opkomen:

Voor iedereen klaarstaan
Klussen
Je gaf nooit op
Je klaagde nooit
Jokeren
De grijze haai
Samen met opa Meent de krant halen
Voetbal kijken en voetbalpraat
Boterham eten tussen de middag
Rustig rijden
Logeerpartijtjes
Spaarpotjes, zondagsgeld
Altijd paraat
Niets was te gek
Eten halen
Leuk bloemetje op tafel, kerstboom zetten
Alles prima vinden
Fijn als je er bent
Duitse muziek
Fleske bier
Koepeltje
Samen koffie drinken
Restaurant poetsen
Stralen wanneer we op bezoek komen

**De strijd is gestreden
Met telkens nieuwe moed
Verbazingwekkend krachtig
Het is nu op, zo is het goed**