



Dierbare herinnering aan  
onze lieve moeder, schoonmoeder,  
oma en oma-oma

## **MIA LAUKENS-JOCHEMS**

weduwe van  
**Jan Laukens**

Geboren te Kleef (D) op 9 juli 1923  
Overleden te Beek op 19 oktober 2024

Mia was de oudste van vier kinderen en de laatste die nog restte. Op school was ze een prima leerling, ze had best kunnen studeren. Helaas waren daar de mogelijkheden niet voor. Vooral niet doordat haar vader op jonge leeftijd overleed. Vanaf dat moment steunde haar moeder volledig op haar. Al jong was ze zich bewust van haar verantwoordelijkheid. Zelf nauwelijks volwassen waakte ze tijdens de evacuatie al over haar broers en zus.

Voor ons Mam was het vanzelfsprekend om voor anderen zorg te dragen. Ze was dan ook een lieve moeder en oma die voor haar gezin alles over had. En dat ze, dankzij haar hoge leeftijd, ook haar achterkleinkinderen zag opgroeien, vervulde haar met trots.

In 1947 trouwde ze met Jan Laukens, ons Pap. Ze hadden elkaar leren kennen in de oorlog, tijdens de evacuatieperiode. Samen hebben ze het altijd heel fijn gehad. Toen Pap ziek werd, richtte Mam zich helemaal op zijn verzorging. Ze stopte zelfs met zingen in haar geliefde kerkkoor. In 2010 overleed ons Pap. Langzaam vond ze daarna haar eigen weg weer terug.

Na een val, in 2021, verhuisde ze naar Kalorama, waar ze het prima naar de zin had. Aan alle mogelijke activiteiten nam ze deel en was met alles tevreden. Zo heeft ze ook altijd in het leven gestaan: dankbaar voor elke dag.

En wij zijn dankbaar dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben. Ze blijft voor altijd, onvergetelijk, een deel van wie wij zijn.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij haar afscheid en voor alle bliken van medeleven.

Peter en Ans  
Odette en Dennis, Siem, Niene  
Daphne en Nick, Anne, Jens  
Annie en Peter  
Wendy en Ronny, Veerle, Bibi  
Ron