



*“t Lè.ve het ziene glans verloore”*

Dierbare herinnering aan  
mijn lieve man,  
ons pap en trotse opa

## **Theo Wijnhoven**

Geboren te Groesbeek op 18 oktober 1951  
en daar overleden op 13 oktober 2024

echtgenoot van  
**Ida Wijnhoven-Mulder**

Theo was zijn leven lang thuis in Groesbeek. Hij groeide op samen met zijn jongere broer Leo en jongere zus Mientje. Op zijn vijftiende ging hij met zijn vader mee aan het werk in de bouw. Theo groeide uit tot een echte ambachtsman voor wie metselen en stucwerk geen enkel geheim had. Theo hield van zijn vak en tot hij ziek werd, werkte hij nog altijd drie dagen in de week. Hij was ook een prima leermeester die zijn kennis graag deelde met anderen.

In 1975 trouwde Theo met Ida. Ze hadden elkaar leren kennen toen Theo een minigolftoernooi won. Zijn prijs gaf hij aan haar en zo won hij de grootste prijs uit zijn leven: de liefde van zijn vrouw. Samen zorgden ze er voor dat het hun dochters aan niets ontbrak.

Toen Theo opa werd, was hij dolgelukkig. Hij was zo ontzettend trots op elk van zijn kleinkinderen. Voor hen had hij werkelijk alles over.

Waar Theo iets voor anderen kon betekenen, stond hij klaar. Dat gold zeker voor de schaakclub Pion, meer nog Theo was Pion. Hij was een gepassioneerd speler die heel veel partijen gewonnen heeft. Daarnaast keek hij ook graag naar sport, wat het ook was, Theo zat voor de buis. En daarbij had hij altijd zijn mening klaar. Daarover kon hij heel uitgesproken zijn.

De laatste maanden was zijn gezondheid niet goed. Echt opknappen deed hij niet. Hij was hier ook best bezorgd over. En opeens was alles voorbij.

Schaakmat... het bestaat echt, ook voor Theo helaas. Maar elke zet van zijn leven nemen wij dankbaar en liefdevol met ons mee...

*Hartelijk dank voor uw bliken van medeleven  
en voor uw aanwezigheid bij zijn afscheid.*

Ida  
Natascha en Gerrie, *Pleun en Siem*  
Maaïke en Raymond, *Anouk, Eva en Iris*  
Elles en Harm, *Max en Nikki*