



Ter herinnering aan
mijn dierbare man,
onze lieve vader en schoonvader,
trotse opa en overgrootvader

TINUS NILLESSEN

Geboren te Groesbeek op 16 februari 1946
Overleden te Nijmegen op 14 september 2024

echtgenoot van
Lies Nillesen-Peters

Zijn leven lang was Tinus thuis in Groesbeek. Hij ging nog altijd graag naar de bossen van zijn jeugd toe. Hij wist er de weg als geen ander. Voor Tinus was het de mooiste plek die er is.

Tinus hield er van om buiten te zijn. Hij ging graag vissen en hij was drijver bij de jacht. Zijn tuinhuis was zijn grote trots. Hij had het zelf gebouwd en samen met Lies omgetoverd tot een ruimte vol herinneringen aan de jacht. Centraal stond daarin de biljarttafel.

Tinus was tevreden met wat hij had. Hij was geen man van de voorgrond, behalve als hij een biertje op had. Hij kon in stilte genieten van het samen zijn met zijn gezin. Ook al was zijn gezondheid al lang een punt van aandacht, Tinus klaagde nooit en hij was zo blij met alle verzorging die Lies hem gaf.

Nu Tinus uit ons midden vertrokken is, blijft zijn plaats aan tafel en op zijn bank leeg, maar hij blijft voor altijd deel van wie wij zijn.

Hartelijk dank voor uw bliken van medeleven en voor uw aanwezigheid bij zijn afscheid.

Lies
Marja en Coen
Brian en Lieke, *Jale*
Nikki en Paul
Bart en Yvonne
Sem
Daan
Britt

🐾 Mees