



In dankbare herinnering aan

## Corry Thewessem - Van der Beek

echtgenote van  
**Jack Thewessem**

\* Limbricht, 21-9-1935

† Groesbeek, 16-8-2024

In de afgelopen jaren ging de gezondheid van Corry, mijn vrouw, onze moeder en oma, heel langzaam achteruit. Toch bleef ze dezelfde lieve, dappere, zorgzame en opgewekte Corry. Haar diepste wens was thuis te kunnen blijven en daar haar reis op aarde voltooien. Met goede hulp is dat gelukt. Vredig, rustig, zonder angst of pijn is ze in ons midden gestorven. We zijn intens verdrietig, maar het is goed. Met veel liefde en dankbaarheid denken we aan haar terug.

Mama was het 2<sup>e</sup> van de 4 kinderen van Hendrik van der Beek en Maria Bokken. Ze werd geboren in Limbricht. Door het werk van haar vader, stationschef, verhuisden ze eerst naar Meerssen en later naar Eijsden. Ze had een bijzondere relatie met haar jongste zusje Jeko. Die innige band is tot de dag van vandaag gebleven. Jarenlang ging ze elke drie weken een paar dagen naar haar toe. Om haar en hun moeder te helpen, maar ook om samen gezellig uit te gaan en plezier te hebben. Vader Henk overleed in 1964, op 59 jarige leeftijd, moeder Maria in 2000, 92 jaar oud, terwijl zus Lily in 2004 en haar grote broer Huub in 2010 overleden.

Mama heeft genoten van haar jonge jaren in Limburg. Niet alles mocht, maar dat was geen reden om het niet te doen. School was niet haar hobby, ze wilde werken. De verkoop in: textiel en damast, groenten en later chique lingerie. Daarin kwamen haar talenten en persoonlijkheid tot bloei. Ze kon goed met mensen omgaan, had zakelijk inzicht en wist te overtuigen. Ze had er lol in en werd gewaardeerd door haar klanten.

Ze was dol op dansen. Weinig wat ze liever (en beter) deed. Op 21 juli 1956, met vriendin Sophie op een dansavond in Geulle, ontmoette ze papa, die daar was met zijn vriend Jo. Het werd voor alle vier een verbintenis voor het leven. Papa en mama vonden een woning in Stein en trouwden op 15 juli 1961.

De eerste jaren zagen ze elkaar niet vaak. Papa volgde eerst in Rotterdam een lerarenopleiding (intern) en was daarna een jaar 'in pensioen' in Groesbeek, waar hij een baan had gevonden. In 1963 werden ze 'Groesbekers', met een thuis aan de Rembrandtweg. Daar werd in 1967 Frank geboren, de zoon waar ze zo trots op was. In 1973 verhuisden ze naar de Paulus Potterweg, waar ze eerst met z'n drieën en later samen met Jack een gelukkig thuis hadden.

Mama heeft altijd veel vrijwilligerswerk gedaan. Gedurende ruim 35 jaar organiseerde ze de collecte van de Hartstichting, ze werkte 6 jaar op het documentatiecentrum van 't Vossenhol, begeleidde de jeugd van de Mater Amabilisschool met kapelaan Van Heeswijk en was vanaf het eerste parochieblad actief voor de parochie.

Voor ons was ze de altijd aanwezige, liefdevolle, trotse mama en later oma. Zorgzaam, heel betrokken en lief. En altijd opgewekt, niet klagend, ook als ze daar best de redenen voor had.

Corry, lief 'vriendinnetje', lieve mama, schoonmoeder en oma, we zijn dankbaar voor alles wat je voor ons hebt gedaan en betekend, maar vooral voor wie je was. Je leeft voort in ons en onze harten. Het ga je goed op je laatste reis. Moge God geven dat we elkaar eens weer ontmoeten.

Jack  
Frank en Anouk  
*Merel en Bommel*  
*Thijs en Lune*  
Joep