



In dankbare herinnering aan

MIEN WIJERS-KUIJPERS

sinds 2010 weduwe van
Gerrit Wijers

Geboren op 10 juli 1927
te Groesbeek - Knapheideweg

Overleden op 23 augustus 2024
te Groesbeek - Kloostertuin

Wij willen u hartelijk danken voor uw medeleven
en belangstelling bij het overlijden van ons mam,
oma en omi.

Gerrit en Trudie
Suzanne, *Levi en Kiki*
Daisy en Freek, *Boaz, Sef, Loïs, Jolie*
Marijke en Jos,
Manon en Robin, *Duuk, Fedde*
Tom en Irene

*Ik kom binnen
en zie dat je me herkent.
Mijn naam is onvindbaar,
niet belangrijk op dat moment.
Je blijde glimlach die verschijnt.
Je broze gezicht in tweeën splitst.
Dat is wat je op dit moment voelt.
En ik weet: die mooie lach,
die is dit keer voor mij bedoeld.*

Lieve mam, oma en omi,

Je hebt een lang en fijn leven gehad op de Knapheideweg; de plaats waar je geboren, opgegroeid, volwassen en oud geworden bent. Je was gastvrij en het gezin was belangrijk voor je. Het liefst had je iedereen bij elkaar, zeker op verjaardagen en feestdagen. Je kookte heerlijk en zorgde graag voor ons. Stilzitten kon je niet, je was altijd bezig.

De laatste jaren waren niet makkelijk voor je. Eerst liet je lichaam je in de steek, daarna je geest. Na een fijn samenzijn hebben we afscheid van je genomen. Je mag nu rusten, samen met (o)pa.

Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt.

29 augustus 2024, Groesbeek