



Dierbare herinnering aan

## **BETS HENDRIKS-JANSSEN**

weduwe van  
**Frans Hendriks**

Geboren te Elst op 30 maart 1925  
Overleden te Groesbeek op 19 augustus 2024

Bets groeide op in een gezin van vijf kinderen en ze was de laatste telg uit het gezin die nog overgebleven was.

Bets groeide zorgeloos op, waarbij ze wel al op jonge leeftijd aan het werk ging. Het was vanzelfsprekend en Bets heeft altijd wel hier of daar een baantje gehad.

Op het einde van de oorlog moest het gezin evacueren. In de trein, onderweg naar België, maakte Bets kennis met Frans. Ze trouwden in 1948 en ze gingen in Groesbeek wonen, waar Frans vandaan kwam. Bets heeft zich er altijd thuis gevoeld.

Bets richtte zich op het welzijn van haar gezin. Streng is ze nooit geweest. Iedereen kreeg de nodige vrijheid om zichzelf te zijn. Bets was een actieve vrouw die altijd wat te doen had. Ze was actief in verschillende verenigingen en clubjes. Ze ging er graag op uit. Bets nam zelf het initiatief.

Ze was niet het type om achter de geraniums te zitten wachten op wat kwam. Duidelijk in denken en doen, hield ze de regie van haar leven strak in de hand. Helaas moest ze die regie toch uit handen geven toen ze zichzelf begon te verliezen tussen de plooiën van de tijd. Gelukkig is de herkenning van wie haar lief was, wel altijd gebleven. Bets was op weg naar honderd jaar worden.

Dankzij goede zorg heeft Bets lang zelfstandig kunnen wonen. Het laatste jaar, heeft ze, op haar manier genoten, van de aandacht en de zorg van de verzorgenden van Eikenhorst.

Een val keerde uiteindelijk alle kansen. Er restte geen andere keuze dan los te laten. Ze was en blijft bijzonder voor ieder van ons. Ze blijft voor altijd deel van wie wij zijn.

*Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij haar afscheid en voor al uw bliken van medeleven.*

Elly en Martien †  
Lies en Theo  
Wil en Frans  
Marga  
Marijke †  
Doortje  
Klein- en achterkleinkinderen