

Liefdevolle herinnering aan

RINA VERHEIJEN-MARTENS

echtgenote van
Theo Verheijen

Geboren te Overasselt op 13 mei 1944
Thuis, te Mook, overleden op 4 juli 2024

Rina was de middelste van drie meisjes. Tot aan haar huwelijk met Theo woonde ze in het ouderlijk huis op de Waaij, samen met het gezin van haar zus. Daardoor ontstond er een bijzondere band met hen.

Rina was een geweldige naaister die de mooiste kleren maakte. Op een bepaald moment had Theo haar hulp nodig met een kostuum. Met haar vond hij nieuw geluk, na het overlijden van zijn eerste echtgenote Bets. Ze trouwden in 2002.

Ook door zijn kinderen werd Rina verwelkomd in hun leven. Toen er later kleinkinderen kwamen, was Rina daar heel gelukkig mee. Ze stond altijd voor hen klaar. Ze was een lieve, zorgzame oma.

Samen met Theo was Rina actief in de plaatselijke carnavalsvereniging de Alde Hap. Alle kostuums werden door Rina passend gemaakt. Dankzij haar inzet zag iedereen er altijd perfect uit. Rina was ook heel meelevend met iedereen. Mensen konden bij haar terecht voor een luisterend oor.

Geluk was samenzijn met mensen, bovenal met haar gezin. Samen met Theo genoot ze van theater, een hapje eten en onvergetelijk zijn de mooie cruises die ze samen maakten.

Ook de tuin was Rina heel dierbaar. Ze hield van de natuur. In de smaakvol ingerichte woning stond er ook een bloemetje dat ze uit haar eigen tuin haalde.

In de laatste dagen van haar leven had ze zicht op de prachtige hortensia's in de voortuin... Zoals die bloeien, bloeien bij ons nu, liefdevol en dankbaar, alle mooie herinneringen.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij haar afscheid en voor al uw blijken van medeleven.

Theo

Patrick
Jolanda en Jurgen
Daphne
Ruben

