



*Hij was maar een clown
Met zijn stille verdriet...*

Dierbare herinnering aan
mijn lieve man, ons pap,
schoonvader en opa

WIEL KLAASSEN

Geboren te Groesbeek op 8 december 1948
en daar, thuis, overleden op 28 juni 2024

echtgenoot van
Loes Klaassen-Schrijvers

Wiel was de oudste van zes kinderen. Vooral met zijn moeder had hij eertijds een nauwe band.

Hij ging op jonge leeftijd aan het werk. Lange tijd werkte hij in Duitsland als bruggenbouwer, maar later werd hij kroegbaas. Zijn "kloosterhuus" werd in Groesbeek een begrip. Het werken in de horeca was Wiel op het lijf geschreven. Hij was een sociale man die het met iedereen goed kon vinden en die vriendschappen die hij sloot waren hecht.

Ook toen hij later werkleider werd bij Breed, bleef hij diezelfde toegankelijke man die zijn clownsneus ook altijd bij zich droeg. Wiel had een heus opleiding tot clown gevolgd.

De afgelopen dertig jaar was hij gelukkig aan de zijde van Loes. Als vader en als opa gaf hij het beste van zichzelf. Niemand deed ooit tevergeefs een beroep op hem.

Wiel kon ook heerlijk koken. Dat hebben ook de mensen in het buurthuis De Paap mogen ervaren.

Zijn soep is en blijft onvergetelijk! Als Wiel iets voor mensen kon betekenen, dan aarzelde hij geen moment. Hij hield van mensen en dat was aan alles te merken.

Toen hij ziek werd, gaf hij niet zomaar op. Helaas was de ziekte sterker dan zijn wil. Wiel was te moe geworden om nog langer door te gaan. Hij had vrede met wat komen zou.

In onze herinnering koesteren we al het mooie, al het bijzondere dat we van hem verder met ons meedragen, ons eigen leven lang.

*Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij zijn
afscheid en voor uw blijken van medeleven.*

Loes
Kinderen en kleinkinderen