



Jan Eeren

*"Trouw, loyaal en
vol van liefde voor de ander"*

Jan Eeren

echtgenoot van
Truus Eeren-Krebbers

* 24 april 1947 Groesbeek † 5 juli 2024

Jan,

Onvergetelijk, man van weinig woorden, altijd aanwezig.

Hij was eigenwijs en krachtig...
... een harde werker, trouw en loyaal.
De liefde voor zijn gezin en de familie was groot...
... hij was graag onder de mensen.

Genietend...
... op zijn eigen land, zijn beestjes en zijn plantjes.
Een pony mee vanuit de Paardenmarkt tussen de
achterbank in de auto...
... altijd een oplossing voor alles.

Bedachtzaam en voorzichtig...
... aan de goeie kant van het water blijven.
Overal een bruun pilleke voor...
... lustte er ok enne.

Gestopt met roken...
... het uitgespaarde geld voor zijn meiden.
Hij kocht hiervan hun trouwjurken...
en de mannen werden met open armen ontvangen.

Kleinkinderen...
... het meest mooie dat hem overkwam...
Oppassen, helpen, leren, zondagse soep...
... een eerste pilsje, dammen, poolen,
luisteren en vooral veel liefde.

De garage was zijn domein...
... vol met spullen waar we nog jaren
mee vooruit kunnen.
In onze huizen komen we hem in alles tegen.

Een boom geveld...
... een boom geplant, op zijn eigen land...
Groei en bloei, toekomst, troost,
hoop en kostbare herinneringen.

Dag Jan, dag pap, dag opa,
"Het is goed zo".

Dank jullie wel voor alle hulp, de goede zorgen, de warmte,
de vriendschap, aandacht en aanwezigheid.

Truus
Wendy en Martijn, Eric, Ivo
Maaïke en Tino, Lotte, Suus