



Liefdevolle herinnering aan

TILLY SEELEN-SEWALT

weduwe van
Jan Seelen

Geboren te Nijmegen op 11 maart 1927
Overleden te Groesbeek op 23 juni 2024

Tilly was de tweede in een gezin van zeven kinderen.

Het gezin bleek sterke genen te hebben. Moeder werd 101 jaar. Toen ze haar 100ste verjaardag vierde, was Tilly zelf 80.

In haar jonge jaren volgde ze een opleiding tot coupeuse. Tilly bleek een ster met naald en draad.

Ze gaf vroeger les en ze naaide de mooiste kleding, zelfs haar eigen bruidsjurk. Tot op hoge leeftijd zat ze nog regelmatig achter haar naaimachine.

In 1956 trouwde ze met Jan, drie jaar later werd hun dochter geboren voor wie Tilly altijd een lieve, zorgzame moeder was. Nog altijd gingen ze er samen graag op uit.

Jan overleed, plotseling, in 2001. Ondanks het gemis zette Tilly dapper door. Ze was een sterke vrouw die altijd positief in het leven stond.

Tilly hield van bloemen en planten, maar er moest wel kleur in zitten, anders vond ze het niks. Ze kon heerlijk bakken en koken, maar net zo kon ze zelf genieten van iets lekkers.

Tilly had niet veel nodig om tevreden te zijn. Alles was prima en helemaal als ze er op uit kon. Ze hield van gezelligheid en van een feestje op zijn tijd. Alle mensen waren voor haar gelijk, iedereen kreeg haar aandacht.

Na een val werd het anders. Tilly verloor haar zelfstandigheid, maar ook dat kon ze aanvaarden.

Zacht is ze heen gegaan en we zullen haar missen.

Tegelijk zijn en blijven we dankbaar voor al het mooie dat we met haar mochten delen.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij haar afscheid en voor al uw bliken van medeleven.

Helma en Alfred