



In dankbare herinnering aan

TRUUS OOMEN-EBBERS

weduwe van Ger Oomen

Groesbeek, 7 september 1936

Groesbeek, zondag 2 juni 2024

Truus is geboren op 7 september 1936 aan de Hogewaldseweg in Groesbeek. Ze is de derde van zeven kinderen van de familie Ebbers-Kerkhof. Ze groeide daar op met een vader en moeder van weinig woorden, waar broers en zussen elkaar opvoedde, waar hard gewerkt werd op het land en waar saamhorigheid was. Ze hield van de velden en de bloemen in de Bruuk. Truus was nog jong toen de oorlog begon, maar wist nog goed hoe het was, daar achter op de Plak: het smokkelen, het vluchten, de angst en de onrust, veroorzaakt door soldaten die op het erf kwamen maar ook wist ze nog van een Amerikaanse soldaat van wie ze een pop kreeg.

Na de Mulo, waar wiskunde haar lievelingsvak was, ging ze werken. Administratieve taken lagen haar. In 1963 nam ze de boot om naar haar geliefde tante Anny in Seattle te vertrekken. Ons pap, Ger, kende ze inmiddels, maar ze ging. In Amerika werd ze opgenomen door het gezin van haar tante en ook daar ging ze werken. Ze leerde er Engels spreken en had het daar erg fijn. Na een jaar kwam ze terug en trouwde in 1965 met ons pap. Samen, energiek en vol ondernemingszin, bouwden ze samen een gezin en garagebedrijf op aan de Herwendaalseweg in Groesbeek. Ze kregen vier kinderen: een dochter en drie zoons. Norma, Ronald, Paul en Frank.

Er zijn mooie herinneringen gemaakt in die tijd, die wij als kinderen met de familie, vrienden en menig ander kunnen delen. Maar, zorgen en spanning waren er ook en kwamen er. Zo gebeurde het, dat in mei 1983 ons pap de diagnose kanker kreeg. Na een ziekbed, tekort om te bevatten wat er gebeurde, waarin oprecht geprobeerd werd de kinderen te sparen, stierf hij op 8 september 1983. En zo was het. Ons mam moest afscheid nemen van haar man en deed wat er van haar "verwacht werd".

Ze zette de garage voort. Een bijna onmogelijke taak, maar zij en wij, de kinderen, gingen dapper door. Zij was tenslotte ons voorbeeld en dat hield in: het was wat het was. Mam werd in beslag genomen door alle bezigheden en zorgen die een bedrijf met zich mee bracht. Ook wij droegen ons steentje bij en hielpen mee. Zelf stond ze, naast de zorg voor ons en de administratie, in de avonden tot 20.00 uur regelmatig "aan de pomp". Menig mens zal zich haar vriendelijkheid herinneren.

Zo groeiden we op en gingen allemaal onze weg, in en rond Groesbeek en ver daarbuiten; van kinderen, naar tieners naar volwassen mensen. Met Yukon, onze labrador genoot ze van wandelingen over Klein Amerika en had ze in de avond, als de kinderen de hort op waren, een trouwe vriend aan haar voeten liggen. De koffie stond altijd klaar voor familie, vrienden en kennissen die even spontaan, via de achterdeur of garagedeur, op bezoek kwamen.

Op haar 67ste droeg ze de zaak over aan één van haar zoons. Ze zette haar opgebouwde leven voort. In haar auto bezocht ze haar familie en ging ze tennissen en naar vrienden om te kaarten. Thuis lagen de kaarten altijd binnen handbereik. Ook kreeg ze meer tijd voor haar kleinkinderen, waarbij ze haar liefde en spontaniteit op allerlei manieren liet zien. Ze ging graag naar de bergen, waaraan ze haar hart had verpand. Ze kon daar intens genieten van al het moois om haar heen.

Na een zwaar fietsongeluk op vakantie, werd alles anders. Ze ging minder vaak de deur uit en de stiltes aan tafel werden langer. Toch had ze nog lang de koffie klaar en probeerde ze nog lang, met mensen die kwamen, een potje te kaarten. Via de fijne zorg van de Thuiszorg is ze vanaf juni 2022 drie jaar lang omringd door het warme team van het Zevenheuvelenhuus. Tot het laatst, liet ze daar zien dat ze met weinig woorden toch de regie hield. Afgelopen zondag, op 2 juni, heeft ze die regie losgelaten en is ze aan haar laatste reis begonnen.

Lieve mam en oma, je bent nu vrij en kunt gaan waarheen je wil. Wij zijn trots op jou en bedanken jou om wat je voor ons hebt gedaan. Wij hopen dat je een mooie reis gaat maken met ons pap. Goede reis!

Wij danken u hartelijk voor wat u voor mam betekend heeft, voor uw aanwezigheid en uw medeleven, namens kinderen en kleinkinderen.