

In dankbare herinnering

DOOR HUBERS-WENNEKERS

Geboren 6 maart 1934

Overleden 8 juni 2024

Een hardwerkende vrouw is heengegaan. Door was iemand die graag onder de mensen was. Ze was veel bij huis en de deur stond altijd open. Vele kopjes koffie en lekkere maaltijden werden door haar verzorgd. In de kerkgemeenschap was zij erg actief en stond klaar om ervoor te zorgen dat de kerk er mooi uitzag.

Door komt uit een gezin met zes zussen en drie broers. Zij was de zesde uit het gezin. Haar ouders zijn Thé Wennekens en Trui Rieken.

Door volgde de lagere school en is daarna gaan werken in de huishouding.

Op 24 september 1960 trouwde ze met haar grote liefde Piet. Tijdens een dansavond bij Joop van Jan van Toon ontmoetten zij elkaar en sloeg de vonk over. Ze kochten een huis aan de Bredeweg en hebben daar samen een start gemaakt met hun agrarische loonbedrijf. Door kwam 's middags met het hinkemenneke naar het land om eten te brengen. Drie jaar later kwam hun dochter Ingrid ter wereld en in 1968 werd hun zoon, tevens bedrijfsopvolger,

Peter geboren. Nadat Peter het bedrijf overnam, vonden Door en Piet een mooie woning elders in de Bredeweg. Door was heel graag in de tuin bezig. Zaaïen, verspenen en het laten groeien om vervolgens iedereen er blij mee te maken. Ook hier vond Door het fijn om contacten in de buurt te onderhouden en genoot ervan om tijd met Jan en de Bejaardenbond door te brengen.

Waar Door er vroeger graag op uit ging naar carnaval en kermis, besteedde zij later haar vrije tijd erg graag met haar zussen en broers, burens en bij de kerk. Vele spelletjesmiddagen met Rummikub en Bingo volgden. Voor een kop koffie of een wijntje was Door meestal wel te porren. Elke maand ging zij met veel plezier bloemschikken bij de kerk. Ze was altijd erg gastvrij.

Naast een goede zakenvrouw was ze ook zorgzaam voor de mensen om haar heen. De laatste maanden ging de gezondheid achteruit. Een aantal dagen na voorzien te zijn van het sacrament der Zieken is zij vredig ingeslapen in verzorgingshuis Bosrand. Op dezelfde dag, 8 jaar later, kunnen Piet en Door weer bij elkaar zijn.

We danken u voor uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van Door.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

