



In dankbaarheid gedenken wij

BROEDER ANTONIUS FRANCISCUS GERARDUS MARIA TOUW SCJ

Toon werd op 7 juli 1937 samen met zijn tweeling zus Toos in Steenberg geboren in een groot en liefdevol gezin. Na de lagere school ging hij naar het Juvenaat in Bergen op Zoom. Dat Toon voor de Priesters van het H. Hart koos was omdat zijn broer Jan daar al was en pater R. Lamers familie was. Maar voor nog zo'n student was er eigenlijk geen geld genoeg. Toch ging Toon naar Bergen op Zoom en werd daar in 1951 postulante. Hierna ging hij in 1954 naar het noviciaat in Helmond waar hij kennis maakte met de spiritualiteit van de Priesters van het H. hart van Jezus. Op 19 maart 1956 deed hij daar zijn eerste professie waarna hij benoemd werd voor Bergen op Zoom en daar leiding gaf in de huishouding. Tijdens het bezoek 1958 van pater Generaal werd Toon gevraagd om naar Rome te komen, om daar met twee andere Nederlandse broeders het Generaal te onderhouden. Hier zou hij 14 jaar blijven.

Toon had al eerder aangegeven dat hij graag, als missionaris naar Congo wilde. De provinciaaloverste van Congo, had hier wel oren naar en gaf te kennen: "In Rome, redden ze zich wel, kom maar naar de Congo". Maar de Algemene Missiesecretaris gaf te kennen: dat is goed, maar in Congo zijn al genoeg mensen, je moet maar naar Kameroen gaan. Zo kreeg Toon in 1972 zijn benoeming voor de missie van Kameroen. Zelf zegt hij: "Ik ben wel geen technicus, maar in Rome heb ik veel geleerd en 's middags als het gewone werk gedaan was, deed ik allerlei technische klusjes in huis en heb daarvoor via Nederland schriftelijke cursussen gevolgd."

Na een paar maanden van voorbereiding in Amiens (Frankrijk), vertrok hij naar Kameroen en woonde enige tijd in het provinciaal te Nkongsamba. Na een aantal maanden van acclimatisatie heeft Toon op vele plaatsen samen met veel mensen mooie bouwwerken gerealiseerd, o.a. een huishoudschool, kerken, huis voor de zusters, etc. Dit alles in Bangang, Batcham, Bafoussam, Ngoya, Nkongsamba. Hoe moeilijk het soms ook was, Toon kreeg het altijd klaar. Hij was altijd opgewekt en vol goede moed. Eenmaal

weer terug in Nkongsamba waar hij genoot van zijn oude dag en terugkijkend op zijn werk zegt hij: "Ik ben blij en trots dat ik dit allemaal heb mogen doen en heb kunnen realiseren."

In een gesprek dat ik een keertje met hem had vertelde hij waarom hij missionaris was geworden. "Christus boeit mij en heeft me altijd bezig gehouden. Hij wijst me de weg en heeft zich gegeven, in liefde vanuit het hart. Lid zijn van zo'n groep, van deze SCJ-gemeenschap in Kameroen, dat is mijn drijfveer. Daar wil ik onderdeel van zijn en mij er voor inzetten, dat heb ik gedaan. Het leven en werken voor de mensen waar ik ben dat is "mijn" leven. Ik heb een "rijk" leven. Je wordt rijk van de Afrikanen. Het zijn blij en opgewekte mensen. Ook na moeilijkheden pakken ze de draad weer snel op onder de vlag van "we moeten verder"."

De laatste jaren ging het slechter met zijn gezondheid en kwam daarom ieder jaar terug naar Nederland om zich te laten onderzoeken, maar zo gauw als het kon wilde hij weer terug naar Kameroen. Want dat was zijn land, "zijn thuis geworden". Enkele dagen voor zijn vertrek naar Nederland kreeg hij een malaria aanval maar wilde toch zo gauw mogelijk naar Nederland, hij voelde zich zwak en niet goed. Een week later op de terugreis is hij in het vliegtuig onwel geworden en bij zijn aankomst in Brussel heeft hij nog enkele dagen in het St. Lucasziekenhuis gelegen waar hij op vrijdag 14 juni rustig en vredig is ingeslapen in het bijzijn van zijn zus en enkele medebroeders.

Toon wij danken je voor je toewijding, je grote inzet in het vele werk die jij in jouw leven gedaan hebt, en wij geven je nu uit handen in het gelovig vertrouwen dat je nu thuis bent bij Hem, in wie jij heel je hoop gesteld hebt.

Op maandag 24 juni 2024 hebben wij afscheid genomen van broeder Toon Touw in een plechtige eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Antonius Abt aan de Dennenstraat 121 te Nijmegen. Daarna hebben wij hem te rusten gelegd op de begraafplaats Jonkerbos.

Zijn zus en verdere familieleden, vrienden en medebroeders zowel in Kameroen als in Nederland, danken u hartelijk voor uw medeleven en belangstelling.