



In dankbare herinnering aan

RIEK TAX-JACOBS

weduwe van **Piet Tax**

* 10-10-1935 † 22-05-2024

Riek's levensverhaal begint op de boerderij "de Kleine Flierenberg" aan de Zevenheuvelenweg in Berg en Dal, geboren als 2^e kind van het gezin. Er volgden nog 2 zussen en 4 broers. Helaas is haar oudste broer op 7 jarige leeftijd overleden, iets waar ze altijd veel verdriet van heeft gehad. Ondanks dit grote verlies was het een heel gezellig, warm en vrolijk gezin. Op de boerderij was het altijd hard werken, koeien voeren en melken, hooien, het land bewerken. Riek was degene die na gedane arbeid altijd het paard van het land naar de stal mocht en durfde te rijden. Riek zat op school in Beek, waar ze samen met haar broers en zussen naar toe liep. Als 20-er leerde ze Piet kennen op de kermis in Groesbeek. Na 10 jaar verkering zijn ze in het huwelijksbootje gestapt en kochten ze een nieuwbouwwoning aan de Gooiseweg. Al snel volgde de geboorte van dochter Gerda, 2 jaar later zoon Marcel. Voor Riek was het vanzelfsprekend dat zij naast het huishouden, ook de zorg voor haar kinderen op zich nam. Hierbij kwam haar huishoudschoolopleiding goed van pas, evenals het voorbeeld van het warme gezin waarin zij is opgegroeid. Naast alle liefde en zorg voor de kinderen bleef zij ook altijd klaarstaan voor haar eigen moeder, die zo tot op hoge leeftijd zelfstandig op de boerderij kon blijven wonen. Riek was erg creatief, ze naaide zelf kleding, breidde dassen, sokken, truien enz. Toen de kinderen naar het voortgezet onderwijs gingen, is ze enkele uurtjes gaan werken. Niet te veel, want haar huis, tuin en de moestuin

moesten wel op orde blijven! Toen Gerda uit huis ging vond ze dit moeilijk, zeker toen ook Marcel 2 maanden later naar de Marine vertrok. Maar er was nu wel meer tijd om te gaan handwerken, lid te worden van de handwerkclub en om hiervan voorzitter te worden. Toen ze oma werd van een kleindochter en van een kleinzoon, was ze o zo trots! Nadat Piet met vroegpensioen ging, zijn ze vele dagtripjes met de trein gaan maken en busreizen naar het buitenland. Hier genoten ze samen erg van. 9 Jaar geleden kwam er een kentering in haar leven, ze kreeg haar 1^e beroerte. Na 3 maanden revalidatie op Dekkerswald, werd duidelijk dat wonen in hun geliefde huis aan de Gooiseweg niet meer mogelijk was, evenals haar geliefde hobby's. Dit vond ze verschrikkelijk. Riek en Piet zijn toen samen naar een appartement in de Kloostertuin verhuisd, waar ze nog vele jaren samen hebben mogen wonen.

3 Jaar geleden werd Riek overgrootmoeder van Evy, wat was ze weer trots! Toen Piet 1,5 jaar geleden overleed was Riek ontzettend verdrietig. Door de nare ziekte dementie vond ze het allemaal moeilijk te bevatten, ze miste Piet iedere dag. Maar het was erg fijn dat ze de afgelopen weken zo helder van geest was en wij samen nog met haar hebben kunnen praten.

Alle mooie herinneringen zullen wij koesteren.
Jouw zorgzaamheid, creativiteit en liefde zullen wij nooit vergeten.

Wij danken u hartelijk voor u aanwezigheid en medeleven.

Gerda & Eric
Babs & Pedro
Etienne & Bianca, Evy
Marcel & Edith