



MIENTJE DE BRUIN-WILLEMS

* 22-01-1925

† 08-01-2024

weduwe van
Gerrit de Bruin

Maandagmorgen half 9, je adem stopt, je pols klopt al niet meer, buiten dwarrelen troostende sneeuwvlokken omlaag.
En jij "dwarrelt" daar heen, waar de sneeuwvlokken vandaan komen... het jouw nog onbekende land tegemoet.

Mam, allerliefste, oma, grootmoeder, overgrootmoeder en betovergrootmoeder;
bijna 99 jaar geleden... kwam jij op 22 jan. 1925, als 5^{de} van 8 kinderen in jullie gezin op het Hemeltje in Groesbeek op de wereld. Tante Coba je lieve tweelingzus kwam een half uur later...

Zingend als peuter op de drempel van de achterdeur, keek je hoe opa met z'n vrienden thuis het beugelspel speelt... spelen als kindermid met kinderen van menig gezin... dansen als de beste in volksdansgroep Breedeweg, wel 33 jaar lang... en een schoenendoos vol medailles verdiende je met de avondvierdaagse, lekker uit eten met je familie als de kaart-pot weer overstroomde...

Maar zeker ook werken mam... je was onvermoeibaar,

melken in Cuijk bij de boer, achter de toonbank in Millingen bij de bakker, boenen bij meneer en mevrouw van kasteel Radboud, poedertjes invouwen bij dokter Kipperssluijs, poetsen bij juffrouw Tonny... vloeren schrobben in de kerk én bosbessen plukken, tot alle weckflessen vol zaten en wij zeker niks tekort zouden komen.

Een vrolijke, ietwat ondeugende maar altijd gezellige gangmaker en graag geziene gast, overall!
"Aan alles komt een eind", waren wijze woorden van pap... toen hij nog leefde.
Na de laatste 6 mooie jaren op De Meent, haakte jouw lichaam af...
Ook al bleef je hoofd glashelder tot het allerlaatst, je voelde goed dat pap gelijk had gehad.
Opgeven en loslaten dat was echt niet jouw talent...
Daarom hebben wij mam, jou zo liefdevol mogelijk hierbij gesteund.

Mam, allerliefste, oma, grootmoeder, overgrootmoeder en betovergrootmoeder een nieuw tijdperk is aangebroken, we gaan niet meer naar jou, maar je leeft nu verder in ons...♥
En jij... jij bent mooi op tijd boven op Pap z'n 100^{ste} verjaardagsfeest.

Veel dank voor je aanwezigheid bij het afscheid van ons Mam.

Jan, Marianne, Arnold en familie