



Vlammend vol liefde

Helmie Manders

Asten, 5 augustus 1965 Groesbeek, 10 augustus 2023

Helmie, fonkelende ster, vertrokken ruim voordat het je tijd was.

Volgens je moeder was je een stralende baby, een ondernemend en ondeugend kind. Blij met de komst van je broertje Marco, samen steggelen maar toch trots op elkaar. Leren vond je niets, je ging liever naar de manege. Een meisje met pit dat uitgroeide tot een prachtige jonge vrouw.

Je ondernam van alles maar wist nooit wat je nou eigenlijk leuk vond. Tot voor twee weken geleden dacht je nog aan een las cursus.

Je bezat een enorme handelsgeest, alles wat je aanraakte veranderde in goud.

Je werd verliefd op Gerrie met wie je een prachtige dochter kreeg. Nina betekende alles voor je. Twee handen op één buik. Je was haar moeder, vertrouweling, vriendin en noem maar op.

Je leven leek één groot feest. Op vakantie met het gezin van je broer en vrienden naar Mallorca. Daar was je helemaal op je plek, je zei dan ook altijd dat je er later zou gaan wonen. Op z'n plek was je ook in de zaak bij Gerrie waar je iedereen versted deed staan met je kennis van zaken. Maar zo ging het eigenlijk altijd.

Jij wist van niets iets geweldigs te maken. Denk maar aan de zitzakken en de roze pannensets, de parfum en

de kikers voor de Stichting Opkikker.

Je genoot van alles wat je ondernam en was een intens levende vrouw. Nergens bang voor, wat je in je hoofd had moest gebeuren. Je huis werd een paleis, vorige week liep je nog te sjouwen met grote tegels voor in de tuin.

Je was altijd de gangmaker op ieder feest, liep met je moeder mee in de carnavalsoptocht en was overal voor te vinden. Je tomeloze energie was aanstekelijk. In je vriendenkring maar ook bij vele anderen stond je bekend om je behulpzaamheid, je gulle lach en enorme inzet.

Er was niets waar jij geen succes van maakte.

Je was een geweldige dochter, zus, schoonzus, tante, collega en vriendin. Maar je glansrol was die van moeder. Nina, jullie hadden nog zoveel plannen, je had nog veel meer van haar leven mee moeten maken.

Het is vreselijk oneerlijk dat zij verder moet zonder jou. Het is vreselijk dat wij allemaal verder moeten zonder jou. Wat zullen we je missen. Je stralende ogen, je parelende lach, je koppigheid, je kracht.

Lieve Helmie, waar je ook bent,
weet dat we van je houden.

Wij danken jullie allemaal voor jullie liefde, de vriendschap, hulp en goede zorgen.

Nina
Mama en papa †
Marco en Annemieke
Sven, Lars