

In liefde gedenken wij

Annie Eeren-Verbeet

weduwe van
Gerrit Eeren

in liefde verbonden met
Jan Giebels †

23 november 1936 Groesbeek 7 augustus 2023

Ons mam was een zorgzame, liefdevolle en krachtige vrouw. Zij werd geboren op een boerderij aan de St. Jansberg in een gezin van 9 kinderen. Thuis leerde ze al jong de handen uit de mouwen te steken. Vanwege de enorme armoede en de oorlog in die tijd zat doorleren er niet in voor haar, ze ging dan ook al jong aan de slag in de huishouding. Mam was een gedreven kracht die altijd hard werkte. Poetsen en strijken bleven haar hobby's. Het enige vertier uit die tijd was dansen en het bezoek aan de kermis.

Ze werd verliefd op Gerrit met wie ze in 1960 in het huwelijk trad en heel gelukkig was. Het duurde vier jaar voordat Arno werd geboren en pas na weer eens zeven jaar kwam Wim. Het gezin was alles voor ons mam, zij was er altijd voor ons allemaal. Zo'n moeder wens ik ieder kind toe, nooit was haar iets te veel. Toen ons pap plotseling overleed moest ze ook nog eens afscheid nemen van haar ouders en een broer. Het verdriet was enorm. Na een tijdje maakte ze kennis

met Jan, in de relatie met hem heeft ons mam nog mooie jaren gekend, ze was er dankbaar om dat de liefde nog een keer voor haar was weggelegd. Dat ook hij kwam te overlijden was zwaar, maar later trof haar een nog groter leed. Toen onze Arno overleed stond de wereld stil, het was voor haar, maar ook voor ons niet te vatten. Je kind overleven. Er was een leven voor en een leven ná.

Het waren de kleinkinderen die haar op de been hielden, de liefde voor alle vier was onvoorwaardelijk. Het ging van oppassen tot logeren tot overblijven tot verwennen, knuffelen en alles mogen wat thuis niet mocht.

Ons mam heeft een groot deel van haar leven doorgebracht in de kantine bij de Groesbeekse Boys. Ze was veelal achter de bar te vinden en zorgde ervoor dat de shirtjes gewassen werden. Het was haar levensader, want in tijden van verdriet was de afleiding heel erg goed voor haar. Ze kon goed luisteren, had een groot hart vol liefde voor kinderen en was graag gezien. Net als in de buurt, iedereen wist dat ons mam altijd attent was en alles kon missen.

Dat wij haar nu moeten missen doet ons veel verdriet, maar tegelijkertijd zijn we ook heel dankbaar dat we zoveel mooie jaren samen hebben gehad.

Dank jullie wel voor de hulp, steun en vriendschap.

Arno† en Ria
Wim en Sandra
Kleinkinderen

Annie Eeren-Verbeet

