



'Niets goeds eindigt ooit'

Dierbare herinnering aan

BEN MASSELING

echtgenoot van
Marjon Masseling-Lenders

Geboren te Groesbeek op 28 juli 1943 en daar, thuis, overleden op 14 augustus 2023.

Ben woonde zijn leven lang in Groesbeek waar hij opgroeide, als oudste, in een gezin van vier kinderen. Maar Ben was overal thuis. Al op jonge leeftijd ging hij reizen. Zo heeft hij heel wat van de wereld gezien. Hij maakte kennis met alle mogelijke volkeren en culturen. Het maakte Ben tot wie hij was: een man die met open vizier mensen tegemoet trad en die zich de filosofie en de wijsheid eigen maakte.

Ook samen met Marjon heeft Ben veel van de wereld gezien. Ze trouwden, toen ze elkaar 12,5 jaar kenden, in Nepal. Voor Ben was dat het mooiste land dat er bestaat.

In liefde maakte hij samen met Marjon de reis door het leven. En op die reis was er alle aandacht voor zijn dochter Manon. Zij kreeg altijd de vrijheid om zichzelf te zijn. Ook met Joost had Ben een fijn contact. Zijn grootste geschenk was opa te worden van Ezra. De verwondering over dat prachtige, jonge leven hielp Ben om door te gaan, want helaas was zijn gezondheid al lange tijd een aandachtspunt.

Zacht, maar onvoorzien, is Ben begonnen aan die laatste reis waarvan geen terugkeer mogelijk is. Zoals Ben de mooiste portretten schilderde, zo schilderen wij nu, in gedachten, het portret van zijn leven. Het is een liefdevol schilderij dat ons steeds weer zal vertellen hoe prachtig mooi Ben ons leven heeft gekleurd en rijker maakte.

Hartelijk dank voor uw bliken van medeleven en voor uw aanwezigheid bij zijn afscheid.

Marjon
Manon en Joost
Ezra