



In dankbare herinnering aan

HENK DRIESSEN

echtgenoot van
Truus Driessen-Janssen †

* 15-6-1935

Groesbeek

† 22-8-2023

In het bijzijn van kinderen en een kleinzoon is Henk, onze vader, opa en opi, vredig thuis overleden na een zomerperiode waarin hij ruim afscheid heeft kunnen nemen van familie, vrienden en bekenden.

Wij zijn verdrietig maar denken met veel liefde en dankbaarheid aan hem terug.

Hij was een energieke, zorgzame, lieve, ondernemende man, en zeer gesteld op gezelschap en sociale contacten.

Henk was de oudste van tien kinderen van Arnoldus Driessen en Johanna Zwitserloot en groeide op in een liefdevol gezin aan de Mooksestraat en later in de Hoflaan, het huis dat zijn vader zelf bouwde en dat altijd een ontmoetingspunt bleef voor alle kinderen. De oorlogsjaren, waarin hij 5-10 jaar oud was, hebben hem gevormd en sterke invloed op zijn verantwoordelijkheidsgevoel en aanpassingsvermogen gehad. In zijn tienerjaren ontmoette hij Truus. Na vele jaren verkering, trouwden ze in 1963 toen ze in aanmerking kwamen voor een woning. Samen kregen ze twee kinderen, Frank en Erika. Truus heeft hem altijd gesteund in de verschillende beroepsmatige veranderingen die hij koos. Zo werd hij, nadat hij zijn

vader had geholpen bij de vakbond, bij de gemeente werkzaam was geweest, en uit militaire dienst kwam, manager van een aantal verschillende schoenfabrieken. In de 70-er jaren maakte hij de overstap naar zijn eigen zaak in dames en kinderkleding in de Breedeweg. Zijn hobby was altijd organisatie rond het voetbal. Voor zijn geliefde voetbalclub *De Treffers* heeft hij vele tientallen jaren erg veel betekend. Toen hij werd gevraagd om manager te worden bij de KNVB was hij in de gelegenheid om van zijn hobby zijn werk te maken. Dit was weer een flinke verandering en ging gepaard met een verhuizing. In deze functie heeft hij ziel en zaligheid geleegd en veel kunnen bereiken.

Hij was erg blij met zijn kleinzonen die in het leven kwamen: Ruben, Rincke, Moric, Mats en Sander. En toen er in 2020 een achterkleindochter, Eva, bijkwam was het plaatje compleet. De traditionele jaarlijkse kerstbrunch bij zijn geliefde 'het Zwaantje' heeft hij dit jaar vervroegd op 20 augustus. Dat was erg fijn en toen hij dit doel had gehaald was het goed geweest.

Henk is één dag voor hun zestigjarige trouwdag gestorven. Wij zien het zo dat hij die dag weer samen bij zijn geliefde Truus kon zijn.

Wij danken u voor uw medeleven en de kleur die u aan Henk's leven en dat van ons heeft gegeven.

Frank en Erika, met partners,
kleinkinderen en achterkleinkind.

Dankbaar voor de liefde en aandacht die je ons schonk.