



Mientje Toonen – Wijnhoven

* Groesbeek 2 november 1931

† Groesbeek 7 juni 2023

Mientje werd geboren in 1931. Ze groeide op in een gezin met 13 kinderen in een boerderij op de Jansberg in Groesbeek. Jarenlang ging ze dagelijks met haar zussen naar kerk en lagere school.

Na de school moest ze met haar broertjes en zusjes werken op de boerderij. Mientje was erg gelukkig in die periode. De oorlog van 1940 tot 1945 maakte ze bewust mee. In 1944 moest het gezin door oorlogshandelingen evacueren naar Berghem, nabij Oss. De tocht duurde meerdere dagen en moest met vele lotgenoten te voet worden afgelegd. Gedurende 6 maanden verbleven ze daar. Na de oorlog keerde het gezin terug in Groesbeek. Daar werd veel ellende aangetroffen. De boerderij was grotendeels verwoest door het oorlogsgeweld. In de jaren vijftig leerde ze Henk kennen en hun huwelijk volgde niet veel later. Ze betrokken het ouderlijk huis van Henk aan de Gen. Gavinstraat in Mook. Uit het huwelijk met Henk werden 2 dochters geboren, Mieke en Nella. De kinderen waren nog jong toen hun vader plotseling overleed, een grote tegenslag. Mientje en de kinderen hebben zich hier dapper doorheen geslagen. Mientje werd nog actiever door rijbewijs en avond-MAVO te halen.

Zelfs de Vierdaagse heeft ze twee keer gelopen. En in haar achtertuin liet ze een nieuw huis bouwen. Ze hield van bruggen, breien en naaien. Kinderen en kleinkinderen profiteerden volop van haar brei- en naaiwerk.

Nadat haar kinderen waren uitgevlogen bleef ze weer alleen. Rond de eeuwwisseling ontmoette ze Theo: met hem mocht ze nog vele gelukkige jaren beleven. Haar favoriete vakantiebestemming samen met Theo was hotel de Valk in Apeldoorn. Toen haar dochter Mieke in 2017 plotseling overleed, was dat een nieuwe grote tegenslag. Ook die overwon ze tot ze zelf ziek werd en naar een verzorgingstehuis moest. Ze moest afscheid nemen van haar geliefde stek in Mook; ze werd gedurende 2 jaar prima verzorgd in de Kloostertuin in Groesbeek, maar vooral Theo heeft haar altijd liefdevol bijgestaan.

Op 7 juni is Mientje overleden, 91 jaar oud. We hebben haar te ruste gelegd op Natuurbegraafplaats Mookerheide naast haar zuster Truda, die enkele weken geleden is overleden.

We herinneren Mientje als een lieve, zorgzame, sociale vrouw, die altijd klaarstond voor de anderen. Moge zij rusten in vrede.

Hartelijk dank voor uw belangstelling en steun.

Namens de familie
Theo, Nella