



*Het leven is kort
en krachtig
of lang
en eenzaam*

Dierbare herinnering aan

GERDA VERRIET-SCHOONENBERG

weduwe van
Hent Verriet

Geboren te Groesbeek op 13 september 1946
en daar overleden op 4 mei 2023

Gerda, die ook wel Ger werd genoemd, woonde haar leven lang in Groesbeek. Ze was de derde in een gezin van zeven kinderen, vijf meisjes en twee jongens. Voor Gerda zijn haar oudste broer en haar jongste zus overleden. In haar kinderjaren woonde Gerda op het Binnenveld waar het altijd gezellig was. Ze ging op jonge leeftijd aan het werk en als de tijd zich aandiende, moest ook Gerda mee om bosbessen te gaan plukken.

In 1970 trouwde Gerda met Hent. Een jaar later werd hun zoon René geboren. In dat zelfde jaar betrokken ze ook het eigen gebouwde huis in de Lindenlaan. In 1974 was, met de geboorte van zoon Rob, het gezin compleet. Gerda was geen strenge moeder. Haar jongens kregen alle vrijheid. Mooi zijn de herinneringen aan de gezinsvakanties.

Gerda heeft altijd van wandelen gehouden. Ze ging het liefste op vakantie naar het Duitse Eifelgebied. Maar ook thuis maakte ze graag de nodige kilometers. Gerda hield van reizen, ze bezocht zelfs de familie in Canada en ook uitstapjes vond ze leuk.

Toen de gezondheid van Hent extra aandacht vroeg, verhuisden ze naar

een bejaardenwoning. Gerda richtte haar eigen leven helemaal in op de verzorging van Hent. Toen hij, in 2006, overleed, was het alsof ze de zin van haar bestaan verloor.

Uiteindelijk had ze zelfs geen zin meer in bingo, waar ze altijd zo van genoten had. Het verlies van haar vaste maatje, haar goede vriendin Ton, was daar zeker ook mede oorzaak van.

De nabijheid van haar gezin bood troost, zeker ook van de kleinkinderen en haar achterkleindochter. En er was altijd haar sigaretje. Dat kon ze niet missen. Helaas verloor Gerda zichzelf langzaam maar zeker in tijd en ruimte.

Zolang het kon, heeft ze zelfstandig gewoond, maar de laatste maanden was dit niet langer mogelijk. Gerda verlangde naar rust. Die is haar nu gegeven. We wensen haar toe dat ze nu weer samen is met wie haar voorgingen...

Hartelijk dank voor al uw blijken van medeleven en voor uw aanwezigheid bij haar afscheid.

René en Nathalie
Dani en Jules, Giulia
Daphne
Dylan

Rob en Judith
Christy
Kevin