



*Als je verdrietig bent, kijk dan dieper in jezelf
en je zult zien, dat je huilt om wat je vreugde gaf*

In dankbare en liefdevolle herinnering aan

TRUDA BONNS-WIJNHOVEN

weduwe van
JAN BONNS

* 9 - 2 - 1928
te Groesbeek

† 30 - 4 - 2023
te Groesbeek

Aan het einde van een mooi en lang leven voelde onze moeder, oma en superoma Truda, dat haar leven voltooid was. Haar adem was op. Ze wilde rustig en in alle eenvoud bediend worden, ze verhuisde naar de zorgafdeling en is daarna vredig gestorven.

Met heel veel liefde en dankbaarheid denken we aan haar terug.

Truda werd geboren op de St. Jansberg als middelste van de 13 kinderen van Antoon Wijnhoven en Marie van Bebber. Aandacht genoeg in dat grote gezin: om te geven en om te ontvangen.

In 1942 ging ze met haar zus in betrekking bij notaris Ter Hekke in Nijmegen. Vanaf 1946 werkte ze in een naaiatelier op de Plasmolen. In die jaren leerde ze Jan kennen. Het lukt hen om in die naoorlogse tijd een noodwoning te vinden: Hemeltje 1. In 1951 trouwden ze. Vanaf toen was het gedaan met werken voor haar. Ze nam de zorg voor haar vader en moeder op zich en stond tal van zussen en broers bij als dat nodig was.

In 1953 werd Marian geboren. Vervulling van een diepe wens. Ze woonden intussen in de Lijsterbesstraat. In 1973 stierf Jan. Dat was 'n groot verdriet.

Ze bleef jaren alleen. Tot haar grote vreugde werd ze oma van twee kleinzoons op wie ze heel trots was. Toen tante Dina haar uitnodigde mee te gaan naar Australië, bloeide daar een nieuwe liefde. Ze ontmoette er Ton Michels. Na 8 jaar stierf hij plotseling tijdens vakantie in Tasmanië.

Truda kwam terug naar Nederland, woonde een jaar bij haar dochter en daarna in het Hollands Klooster. Daar ontmoette ze Thè Wijnhoven met wie ze nog 18 jaar gelukkig was.

Een groot verdriet voor heel het gezin was het overlijden van schoonzoon Peter. Hij wordt nog steeds gemist.

Drie jaar geleden werd ze superoma van achterkleinzoon Joonna. Die twee hadden een bijzondere band met elkaar.

Ons mam was lief en zorgzaam. Ze hield graag de controle, schreef dagelijks in haar dagboekje en noteerde alles op briefjes die we overal terugvonden. Ze had een heel brede interesse. Ze ging ook graag op vakantie. Eerst met ons gezin en later met haar partner. Er was een goed en warm contact met haar familie. Dat gaf steun. Haar nichtje Marian stond haar vele jaren bij. Mam had ook veel steun aan haar vertrouwen in God en Maria.

Mam, oma en superoma hartelijk dank voor alles wat je voor ons hebt betekend en voor wie je was in ons midden. Het ga je goed op je grote reis. Doe al onze geliefden de groeten.

Marian en Peter †
Mark en Marit, Joonna
Danny