



Ter herinnering aan

LAMMIE DE BRUIN

weduwnaar van
Annie de Bruin-Swertz

Geboren op 15 mei 1940

Overleden op 7 mei 2023

Lammie (pap, schoonvader en opa) werd in de Breedeweg geboren, en wel in de Bruuk. Op 15 mei 1940, de oorlog was net uitgebroken toen hij voor het eerst het levenslicht zag.

Hij groeide op in zoals we dat nu noemen een samengesteld gezin dat uit vader, moeder, 2 broers en 6 zussen bestond. Van hard werken was hij niet vies, dat heeft hij dan ook zijn hele leven gedaan. Hij stond altijd voor iedereen klaar met

kleine maar ook grotere klussen, pap was een vakman. Pap hoefde je niet te vragen hij was er altijd, voor advies of een extra hand. Hij was zorgzaam zijn leven lang, en zeker de laatste jaren waarin hij de zorg voor mam op zich nam.

Hij was voor haar de rots in de branding, voor ons een vader, schoonvader, opa maar vooral een vriend om van te houden.

Heengaan doet pijn, maar nog meer zonder afscheid te kunnen nemen.

Pap, opa Lammie, leeft voort in onze gedachten, we blijven de herinneringen aan jouw koesteren.

Dank voor jullie aanwezigheid, dat doet ons goed.

Kinderen en kleinkinderen