



In liefdevolle herinnering aan

## André Jacobs

echtgenoot van Mia Jacobs-Teuwssen

24 december 1938      Groesbeek      21 april 2023

Met gemengde gevoelens keek André terug op zijn jeugd. Deze werd vooral getekend door het vroege overlijden van zijn lieve moeder. André was toen elf jaar oud. Deze moeilijke periode van afscheid en verlies heeft hij zijn hele leven met zich meegedragen. Het verdriet liet diepe sporen na. Het leven leerde André in zijn jonge jaren vooral hoe het allemaal niet moest. Het contact met zijn broer Gerard en zusje Jacqueline koesterde André daarom des te meer. Ook zijn peet-tante Tila betekende veel voor hem.

Op zijn zestiende kwam Mia in zijn leven, ze kregen ver-  
kering. Samen met Mia besloot hij de dingen anders te  
gaan doen. Ze bouwden samen aan een stabiele toe-  
komst. En zo bleef zijn leven: handen uit de mouwen en  
zorg dragen voor elkaar.

Hij opende 'Automatiek André' aan de Pannenstraat.  
André en Mia trouwden en kregen twee dochters;  
Carin en Lisette. Het combineren van een jong gezin en  
een eigen zaak viel soms zwaar. Als vader deed hij het  
goed. Hij was zorgzaam, nuchter, maar bovenal gaf hij  
heel veel liefde.

Het harde werken in de cafetaria wierp ook zijn vruch-  
ten af. Hij werd dé ijspecialist van Groesbeek en  
geroemd om zijn zelfgemaakte nasballen en bami-  
schijven.

Hij kon genieten van de fijne dingen in het leven. Zo  
hield hij van lekker eten en waardeerde in het bijzonder  
de kookkunsten van Mia. Hij had prachtige herinnerin-  
gen aan de vakanties in zijn geliefde Oostenrijk.

André was graag onder de mensen. Hij bloeide op  
in contact met anderen, André was altijd in voor een  
praatje of een grapje. Hij was betrokken en leefde mee  
met vele mensen. Ook zijn twee schoonzoons Henk en  
Marcel sloot hij direct in zijn hart, hij was erg gesteld op  
hen.

Na ruim dertig jaar werken verkochten André en Mia  
de cafetaria. André keek er naar uit om te gaan genie-  
ten in hun huis aan de Mooksebaan. Een periode van  
meer rust en vrije tijd diende zich aan. Er was verdriet  
om het verlies van kleinzoon Martijn, maar ook vreugde  
met de komst van de kleinkinderen Joost en Imke in zijn  
leven. André was een ontzettend lieve en trotse opa.  
Altijd vol humor, belangstelling en aandacht.

André had brede interesses, volgde actualiteiten, poli-  
tiek en sport op de voet. Zelf was hij ook graag actief,  
hij vond het heerlijk om fietstochten te maken. Ouder  
worden ging de afgelopen jaren tegelijkertijd gepaard  
met meer zorgen om zijn gezondheid. Maar André  
krabbelde ook steeds weer op. "Wat ben je toch rijk als  
je gezond bent", zei hij regelmatig. Lang was zijn wils-  
kracht groot.

Afscheid nemen van het leven viel André zwaar. Hij  
vond het moeilijk om zijn gezin los te laten. Na een bij-  
zondere periode hebben wij in alle rust en liefde thuis  
afscheid van hem mogen nemen.

Lieve André, papa, opa, wat zijn wij trots op jou. Je hebt  
het goed gedaan, en wij dragen jou altijd mee in ons  
hart. We zijn dankbaar dat wij tot het laatste moment  
zo dichtbij je konden zijn. We houden van je...

Liefs,  
Mia,  
Carin en Henk  
Joost en Imke  
Lisette en Marcel