

Ter herinnering aan

IDA BEERS-JANSSEN

22 mei 1931 - 23 maart 2023

*De strijd is gestreden
met telkens goede moed
Verbazingwekkend krachtig
Het is nu op, zo is het goed*

*Goodbyes are not forever
Are not the end
It simply means
I'll miss you until we meet again*

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven.

Familie Beers
Familie Janssen
Nichten en neven

Ida Janssen is in Nijmegen geboren op 22 mei 1931.

Ida groeide op in een groot gezin met twee broers en vier zussen; Bernard, Akky, Tonny, Riekie, Jet en Corrie.

Tijdens haar jeugd ontmoette ze Wijnand Beers op haar werk bij de Brocades Verband Fabriek. Ze werden verliefd op elkaar en op 9 juni 1956 zijn ze getrouwd waarna ze samen gingen wonen in Groesbeek.

Ida stond bekend als een sterke en zachtaardige vrouw die altijd klaar stond om een ander steun te bieden in moeilijke tijden.

Ida heeft gedurende de jaren veel verdriet gekend door het verlies van haar dierbare broers en zussen. Ook van haar eigen steun en toeverlaat Wijnand die in 2002 geheel onverwachts overleed.

Ondanks haar eigen verdriet kon je altijd op Ida rekenen. Zij bleef positief ingesteld en goed gemutst. Zo ook tijdens haar laatste levensjaren op De Merelle in Groesbeek waar ze een goede band had met haar burens, en ook graag vrienden en familie in de watten legde met koffie en (heel veel) lekkernijen. Geheel volgens haar wens is ze rustig en tevreden in haar slaap heengegaan.

