

-Als het leven geleefd is-

In dierbare herinnering aan

MIEM THIJSSEN-PETERS

weduwe van Rein Thijssen

* 29 oktober 1927 te Hoensbroek
† 9 november 2022 te Groesbeek

Miem is geboren als middelste van het gezin met nog 3 broers en 1 zus. Tot haar 9^{de} woonden ze in Hoensbroek waar haar vader 15 jaar in de mijnen werkte. Miem was er gelukkig en haar beste vriendin heette Lenie. Vanwege het te zware werk in de mijnen gingen ze echter terug naar Groesbeek waar ze in Bredeweg woonden en veel land hadden met groenten en fruit en thuis een winkel in manufacturen waar Miem elke dag na school in meewerkte. De oorlog kwam en voedsel werd schaarser. Miem ging hele dagen bosbessen plukken in het seizoen en verkocht dat dan bij de grote huizen in Berg en dal en verdiende zo soms dertig gulden per dag. Daarmee kwamen ze gedurende de winter de oorlogsjaren door. Die oorlogsjaren lieten voor de rest van haar leven een onuitwisbare indruk achter op Miem waar ze regelmatig over vertelde. Er werd hevig gevochten, het huis werd vernietigd en lopend moest ze evacueren naar Grave. Haar gezondheid liet te wensen over en lopend moest ze dan weer naar het ziekenhuis.

Haar ouders bouwden na de oorlog een nieuw huis en het hele gezin hielp mee op het land om verse groente te verbouwen en de winkel weer op te bouwen. Met haar jongste broer Hend ging ze rond met de manufacturen in Groesbeek en omstreken en ze leerde Rein kennen. Rein werkte in de bouw. Ze trouwden en namen samen de supermarkt over van Reins broer. Later met haar broer Hend erbij.

Groot verdriet en gemis was dat hen enige kind, zoon Geert in 1961 doodgeboren werd.

Traditie werd dat ze elke zondag naar haar vader en moeder gingen waar ook Hend en Door woonden met hen drie kinderen. Na het overlijden van Grad en Kaat werd de traditie bij Hend en Door voortgezet en werd er decennialang wekelijks gekaart. Ook met Kerst aten ze elk jaar gezamenlijk en dat is voortgezet tot maar een paar jaar geleden omdat ze fysiek niet meer kon en Corona kwam. Na hen pensioen gingen ze de andere kerstdag ook samen bij Reintje en Sil en hen kinderen jaarlijks kerstfeest vieren. Vele mooie herinneringen.

Jarenlang zijn Miem en Rein ook gezamenlijk met Hend en Door, Rudie, Helga en Carla op vakantie gegaan. Naar Vessum en vele jaren naar Abenden in de Eifel en Oostenrijk. Overal werd er gewandeld en aan minigolf gedaan en elke

dag uit eten. Ook genoten ze van de jaarlijkse uitstapjes met 'Kijk en Koop' te Bredeweg.

Miem kon heel goed rekenen en dat kwam heel goed uit aan de kassa van de Vivo. Ze wist ook alles van wereldpolitiek en aardrijkskunde. Alsook keek ze alles van sport op tv. Rood-wit en PSV waren haar clubs.

Toen zij en Rein met pensioen gingen kregen ze ook tijd voor andere dingen en met veel interesse en plezier ging Miem met Door van Hend naar de moedermavo. En diploma behaald! En reises maken naar Londen en Boedapest met Rein. Fietsen deden ze ook regelmatig samen, al was het maar naar het Lotto kantoor. Haar hele leven heeft ze gedacht nog eens de hoofdprijs te winnen met de Lotto of staatsloterij. Helaas heeft Rein het nieuwe appartement in de Mariënhof nog wel gezien maar er niet meer gewoond.

Na zijn overlijden is Miem nog met haar nicht Toos en haar zoon, naar haar andere nicht Ton in Canada een aantal weken geweest. Prachtig vond ze het daar. Ook is ze nog met Hend en Door en Carla terug geweest naar Abenden in de Eifel waar ze zoveel mooie jaren op vakantie waren geweest.

Wekelijks een avond met Trien of buurtes Rummikuppen of kaarten met een potje stuivers en centen. En regelmatig jokers met Carla en dan de laatste actualiteiten en wereldgebeurtenissen bespreken waarbij opvallend was dat ze altijd alle gebeurtenissen tot op de maand en jaar nauwkeurig wist.

Zaterdags zette Christa altijd krulspelden omdat het op de zondagochtend vaste prik was om bij haar op de koffie te komen voor Trien en Door en Hend en Door.

Ook volgde ze altijd precies wat eenieder in de familie deed en hoe het ging. Ze was enorm bij de tijd.

Met haar verjaardag vond ze het dan ook fijn de familie bij elkaar te zien en gaf ze meermaals een etentje.

Miem wilde haar laatste jaren heel graag in haar appartement kunnen blijven wonen ondanks dat lopen en zien erg moeilijk werd. Dankzij de wijkverpleging, Heidi en Carla die voor het huis zorgden en mantelzorg van Helga werd dat mogelijk. Waarvoor veel dank!

Nadat Hend in januari 2021 overleed en die ze, totdat hij in het ziekenhuis kwam, elke dag van haar leven had gezien, was voor haar veel glans van het leven af ondanks wekelijks bezoeken van Sil en Koos en dagelijkse bezoeken van Door die de krant kwam brengen.

Toch wilde Miem nog heel graag 95 worden en dan na een paar weken gaan. Ze hoopte dan op een weerzien met haar dierbaren. Haar 95^{ste} verjaardag vond ze prachtig. Ze ging daarna precies op het door haar gekozen moment. We gaan je missen tante Miem. ♥

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid.

Familie Peters
Familie Thijssen

