



In liefdevolle en dankbare herinnering aan

## **JOLANDA VAN BREEMEN-JANSSEN**

*Jolanda van Nel de Piewiet van Gerrit de Waa.reme*

echtgenote van  
**Frank van Breemen**

\* 23 -12 - 1960  
Groesbeek

† 3 juli 2022  
Groesbeek

Na een vol, liefdevol en bewogen leven is Jolanda, mijn vrouw, ons mam en oma vredig in ons midden gestorven. Vanaf het moment dat zij hoorde dat ze nog maar weken te leven had, zijn we onafscheidelijk samen geweest en waren de dagen gevuld met bezoeken. Soms geen tijd om te slapen. Er is niets wat niet uitgesproken is, maar we hadden je nog zó graag in ons midden gehad. Met veel liefde en dankbaarheid denken we aan je terug.

Jolanda was het 2<sup>e</sup> van de 4 kinderen van Nel en Gerrit Janssen, geboren op de Nieuweweg, opgegroeid op de Wikkestraat. Ze was echt een kind van de 60-er jaren: gevoelig, open, maar ook wars en dwars voor 'Hoe het hoort' en 'Hoe het moet' en nooit onder de indruk van gezag of autoriteit. Een kind dat al jong haar eigen weg zocht met een groot hart, vriendin door dik en dun. Toen ze May ontmoette ging ze al spoedig bij hem inwonen op Bramenstraat 3. Het werd voorgoed haar thuis, gevuld met haar hart en liefde. In 1982 trouwden ze. Een jaar later stierf Gerrit, de vader van May en nam Jolanda de zorg op zich voor Marie, zijn zieke moeder, tot ze in 1996 stierf. Intussen was ze zelf moeder. In 1988 van

Jeffrey en in 1990 van Kevin. In Kevins woorden: "Mam, wat zijn we trots op je, op wie je bent, op jouw zorgzame karakter, op alle liefde die we van je mochten ontvangen en op jouw oneindige hilarische humor, geen blad voor de mond, geen grenzen, altijd zijn wie je wil zijn en altijd zijn zoals iedereen je kent. Geweldig hoeveel mensen je aan je wist te binden. Was het niet door jouw zorg, dan was het wel door jouw humor, flauwe grappen en grenzeloze opmerkingen".

Haar schoonzus Marietje, haar zus Marion en vriend Bas kregen in haar huis een plekje om te sterven, belangeloos en van harte.

Toen zij een herseninfarct kreeg, veranderde er iets in haar. Ze beseftte dat ze door al het geven zelf tekort was gekomen. Ze verlangde op een diepe en tedere manier naar liefde. Het werden moeilijke jaren. May ging zijn eigen weg, hun relatie liep stuk. Toch bleef ze hem trouw en bezocht ze hem 9 weken lang elke dag toen hij op sterven lag.

Gelukkig ontmoette ze Frank. Ze kenden elkaar al lang. Ze waren voor elkaar een geschenk uit de hemel en wij voelden ons rijk in ons nieuwe, samengestelde gezin. In deze jaren werden ook haar beide kleinkinderen geboren. Fijne, gelukkig jaren!

Jolanda, lieve echtgenote, mam, schoonmoeder en oma, voor jou schieten woorden tekort. Van harte bedankt voor alles wat je voor ons hebt betekend en vooral voor wie je was in ons midden. Doe al onze geliefden de groeten...

Frank  
Priscilla  
Jeffrey en Ilona  
Noud, Romy  
Kevin en Maikel

*Jolanda van Nel de Piewiet*

van Gerrit de Waa.reme