



In liefdevolle herinnering aan

Wim Rutten

echtgenoot van
Annie Spanjers

Geboren 14 december 1941 te Groesbeek-Breedeweg.
Overleden, na een noodlottig ongeval, op 9 juli 2022 te Nijmegen.
Zaterdag 16 juli 2022 namen we afscheid van hem.

Onze hartelijke dank voor jullie aanwezigheid bij het afscheid van mijn man, onze (schoon)vader en opa en voor alle blijken van medeleven in de vorm van de kaartjes, telefoontjes en troostende woorden.

Annie Rutten-Spanjers
Kinderen en kleinkinderen

Wat zal ik je missen, mijn lieve zorgzame man. Samen boodschappen doen, samen fietsen, gezellig koffiedrinken, jou bezig zien in de tuin en in jouw hobbykelder met keihard Duitse muziek aan. Bedankt voor alles wat je voor mij hebt gedaan en betekend.
Liefs Annie.

Papa wat heb ik veel aan jou te danken, je hebt mij altijd geholpen. Ik ben er trots op dat je mijn vader was.
Wat zullen we je bezoeken met de Henkel gaan missen.
Je was als een vader voor Marcel, hij heeft zoveel van jou geleerd. Een betere opa konden de jongens zich niet wensen, altijd vrolijk, behulpzaam met handige oplossingen en goede ideeën.
Bedankt voor alles, je blijft voor altijd in ons hart.
Jacqueline & Marcel, Julian en Tristan.

Papa, je was mijn grote voorbeeld en trots. Je hebt mij gemaakt tot wie ik ben en mij veel geleerd en meegegeven. Je was altijd een helpende hand voor ons en wat was jij een leuke opa. Samen met oma nam je de kleinkinderen overal mee naartoe en aan het einde van de dag kwamen ze met mooie verhalen thuis. Bedankt voor de ontelbare herinneringen. Je was de allerbeste (schoon)vader en opa.
Michiel & Joyce, Timo, Stijn en 🐾 Ollie.