

*“Dankbaar en vol liefde laten gaan”*

## **RIET PETERS-POOS**

echtgenote van  
**Ben Peters**

Geboren op 11 november 1938 te Heumen  
Overleden op 27 juni 2022 te Groesbeek

*Ons mam groeide op met vier broers en drie zussen in Heumen. Thuis werd ze door iedereen Marietje genoemd. In de jaren voordat ze ons pap leerde kennen stond ons mam regelmatig achter de toonbank in het kruidenierswinkeltje van opa en oma.*

*Tijdens de carnaval in Groesbeek liep ze ons pap tegen het lijf. Er sprong een vonkje over en na enkele jaren verkering traden ze op 23 december 1966 in het huwelijk in de kerk in Heumen.*

*Vervolgens betrokken ze een woning aan de Looistraat in Heumen. Tot haar grote vreugde werd hun liefde bezegeld met de geboorte van Barry en enkele jaren later Erik.*

*Na bijna 5 gelukkige jaren in Heumen verhuisde ons gezin naar De Schrouwenberg in Groesbeek naar de voormalige ouderlijke woning van ons pap, die nagenoeg geheel herbouwd werd. Oma Peters had tot haar overlijden in februari 1977 haar eigen kamertje in de nieuwe woning.*

*Mam bekommerde zich om onze opvoeding en om het huishouden. Zij was een stille kracht, een vrouw van weinig woorden. Zij stond altijd klaar voor de rest van het gezin, niets was haar te veel.*

*Bezoekjes aan familie en vrienden werden steevast per fiets afgelegd, pap en mam hadden beiden geen rijbewijs. Vakanties waren ook niet aan ons gezin besteed, het bleef bij dagjes uit. Bijvoorbeeld met de trein naar de dierentuin.*

*Ons mam heeft ook veel plezier mogen beleven aan de kleinkinderen. De liefde voor Jesse, Janne, Esmee en Noa was onvoorwaardelijk. De kleinkinderen brachten veel tijd door bij oma en opa en mam genoot daar ook zichtbaar van.*

*Mam haalde altijd veel plezier uit de wekelijkse vrijdagavondbingo bij Germania.*

*Wij gingen ook regelmatig mee. Daarna werd er altijd nog een afzakkertje gepakt bij ome Martien en tante Annie, waar ons pap inmiddels ook was gearriveerd.*

*Ook was er wekelijks een kaartavond met een groepje vriendinnen.*

*Mam heeft ook nog jarenlang vrijwilligerswerk gedaan op Dekkerswald. Ironisch genoeg heeft ze daar uiteindelijk ook haar laatste dagen doorgebracht. Van het verzorgend personeel waren er een aantal die zich haar nog wisten te herinneren.*

*Na een aantal veelbewogen jaren waarin ons mam veel meemaakte is zij rustig ingeslapen op de Eikenhorst waar zij fantastisch verzorgd werd.*

*Wij zijn haar dankbaar voor al haar liefde.*

*Wij danken jullie hartelijk voor alle goede zorgen, jullie medeleven en aandacht.*

Ben  
Kinderen en kleinkinderen