

# Toos Geurts-Josten

Dankbaar herinneren wij ons

## Toos Geurts-Josten

weduwe van  
**Jo Geurts**

Geboren: 28 augustus 1936 te Groesbeek

Overleden: 6 juni 2022 in verzorgingshuis

“De Kloostertuin” te Groesbeek

Ons mam is opgegroeid op De Horst in een gezin bestaande uit vijf kinderen, waarvan zij de oudste was. Omdat haar vader was weggevallen tijdens de oorlog, voelde zij zich verantwoordelijk om haar moeder zoveel mogelijk te ondersteunen.

Op de kermis in Overasselt leerde ze pap kennen. Ze gingen wonen in De Kamp en kregen drie kinderen: Rudie, Marja en Anja. Daarna volgden ook nog drie kleinkinderen, waar oma Toos en opa Jo erg trots op waren.

De hobby's van mam waren: kleding maken, de bloementuin bijhouden, zwemmen, lezen en ze was lid van de KVO en KBO.

Mam was altijd geïnteresseerd in iedereen.

Vlak nadat pap wegviel verhuisde mam naar Mariëndaal. Hier heeft ze nog hele fijne jaren gehad. De laatste anderhalf jaar had ze echter meer zorg nodig. Tot het laatst bleef ze lezen in de Libelle, de krant en in allerlei boeken. Het boek “Sil de Strandjutter” lag nog tot het laatst op haar tafel.

Eerste Pinksterdag is Toos voorzien van het H.H. Sacrament der Zieken.

Een dag later is zij uiteindelijk van ons heengegaan.

Als we bij mam op bezoek waren geweest zeiden we altijd ‘tot van de week weer’.

‘Dat is goed, fijn dat jullie gekomen zijn, tot ziens’ zei mam vervolgens.

Toos, mam, oma, bedankt voor alles!  
Rust in vrede.

Jouw kinderen en kleinkinderen.

Rudie

Marja en Aad

Patty en Danny

Dave

Anja en Olof

Stella

