

*Je bent niet meer daar waar je was
maar overal waar wij zijn.*

Tonny van Kesteren-Kersten

weduwe van
Rein van Kesteren

Groesbeek, 26 maart 1933
Nijmegen, 30 april 2022

Tonny werd geboren aan de Pannenstraat en was de oudste in het gezin Kersten. Onder haar kwamen nog twee broers. De tijd zat haar niet mee, het was crisis en de oorlog dreigde. Tijdens die periode werd het gezin geëvacueerd en dat was zwaar voor iedereen. Ze leerde voor coupeuse een vak dat haar later nog goed van pas kwam, want Tonny was er zeer bekwaam in.

Op haar zeventiende werd ze verliefd op Rein en na zeven jaar verkering traden zij op 11 mei 1957 in het huwelijk. De liefde tussen Tonny en Rein was groot. Theo en Heidy werden geboren, waarvoor Tonny een bijzonder liefdevolle en zorgzame moeder was. Haar gezin kwam altijd op de eerste plaats. Ze steunde Rein in alles wat hij ondernam en wist ook haar kinderen een warm en veilig thuis te bieden.

Tonny was graag thuis op zichzelf, maar ze vond het ook heerlijk om haar gasten te verwennen met haar bak en kookkunsten. Tonny kon fantastisch koken. De kerstdagen waren voor pap en mam de mooiste

dagen van het jaar, mam wist hier een waar feest van te maken, dit blijft voor ons altijd een mooie herinnering.

Toen Theo en Heidy uit vlogen was ze gelukkig met hun geluk, maar ze moest ook wel erg wennen dat zij het huis uit waren.

Een nieuwe tijd brak aan, van wandelen, fietsen, muziek en een fijn rustig leven samen met pap.

Toen Rein plotseling overleed was dat een zware tijd voor haar, we hebben haar zoveel mogelijk proberen te steunen in deze periode, ook heeft ze toen veel steun mogen ontvangen uit de buurt en haar omgeving. Maar ook deze berg wist ze te bedwingen. Krachtig ging ze door, het lukte haar zelfs weer te genieten, zeker na haar verhuizing naar De Meent. Het was haar nichtje Lena die haar mee op sleeptouw nam. Zo heeft ze daar nog 11 jaar lang een mooie en gelukkige tijd gehad.

Ondanks haar voorzichtigheid is mam 8 maanden geleden gevallen, er volgde een periode tussen hoop en vrees, waarvan het laatste werd bewaarheid.

Zaterdag 30 april hebben we helaas samen afscheid van haar moeten nemen.

Lieve mam, alle bijzondere herinneringen die jij achterlaat blijven voor altijd in ons hart.

Hartelijk dank voor alle goede zorgen,
uw blijken van medeleven
en aanwezigheid.

Theo en Titia
Heidy en Theo

